

Zesentwintigste jaargang nr. 5

september-oktober 1974

# DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN  
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



*NIJDAMSTRA*

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

### IN EEN SOMBERE BUI

In een sombere bui verbeeld ik me van vele medemenssen geen sikkepit te begrijpen.

Ik vrees dat mijn geschrijf bij hen geen gehoor meer kan vinden.

Dit is ook het geval met de leden van onze familievereniging.

In de vorige "Tynges" vroeg ik u uw ja of neen (per briefkaart) mede te delen, betreffende een familiedag.

Ik ben niet verwend als voorzitter, maar verwacht nu toch op dit tweede verzoek uw briefkaartje.

- o -

### KASTELEN

We zijn de vorige keer per rijtuig naar het kasteel "Haarzuylen" gegaan en nu gaan we op de fiets naar het Poptaslot te Marssum + 8 km. van Leeuwarden.

Wij gaan maar op een heel eenvoudige fiets, geen race-fiets met tien versnellingen, zoals een Amsterdamse wethouder heeft gekocht.

Wij moeten de versnellingen er maar bij denken. Gelukkig kunnen we zonder versnellingen door het leven (verkeer) naar ons werk, doch de kleur doet er wel iets toe.

Er is kortgeleden een boekje verschenen (nog niet gelezen) over de fiets, hoe goed het fietsen is voor het hele lichaam. De fiets is "in".

We nemen de oude straatweg en niet het fietspad naast de snelweg.

Het is nog tamelijk vroeg in de morgen, acht uur. De zon komt al boven de huizen van de stad uit en het belooft een prachtige zomerse dag te worden.

Nu wij hebben de tijd!

Wat is het 's morgens toch mooi. Oog en oor gaan te gast aan al het mooie, dat we op onze weg passeren.

Soms moeten we even van het zadel om nog rustiger het mooie in de natuur in ons op te nemen.

Dit weten we wel: Wie intens wil genieten, gaat op de fiets door het mooie Friesland, het land waar ons aller stamvader heeft gewoond.

Eén dezer dagen had ik een Amerikaan op bezoek. Een jonge man, nog student. Hij had in Amsterdam een fiets gekocht en peddelde nu dan door heel ons prachtig land.

Waarom hij mij een bezoek bracht, vertel ik u nog wel eens, alleen dit nu, het ging over ons voorgeslacht.

Om 9 uur kwamen we bij het slot aan.

Nog even deze opmerking.

De benaming burch (borch) veste (slot) en kasteel (casteel) worden dikwijls door elkaar gebruikt, maar het gaat altijd over kastelen, die aan de eisen van het toenmalige oorlogsvoering voldeden.

Een vroeg zestiende eeuw slot is het Popta slot (Heringa-state).

Wie de eerste bewoners waren, weten we niet, wel dat Eelcke van Heringa er gewoond heeft, met zijn vrouw, die in 1566

( )gens godsdienststrijd werden verdreven. Hun dochter trouwde met Tjalling van Eijsinga, wiens zoon, ook weer een Tjalling, was grietman van Menaldumadeel.

Toen kwam het slot in handen van Dr. Henricus Popta. Zijn ouders waren afkomstig uit Harlingen, zelf werd hij te Leeuwarden geboren.

Henricus Popta was drieënvijftig jaar advocaat aan het Hof van Friesland.

Popta was onbemiddeld, doch door zuinigheid en vlijt werd hij huizenbezitter.

Als doopsgezinde stichtte hij uit liefde tot z'n naaste een vrouwengasthuis. De huisjes zijn een paar jaar geleden gemoderniseerd, maar hebben hun oud-karakter niet verloren.

De toren van het poortgebouw doet Oosters aan. Kruisvaarders zouden deze inspiratie meegebracht hebben.

Een portaal met kruisgewelf; de gang met glas- in loodramen.

Van de tuin uit gezien, met de trapgevel en de kleine vensters geeft het een fraaie indruk.

Vanuit de serre ziet men een reusachtige kastanjeboom.

De grote zaal is met zitjes in de vensterbanken verrijkt.

Prachtige koperen kaarsenkronen met op de tafel antieke Delftse blauwe borden.

Het beroemde Popta-zilver kunt u zien in het Fries Museum te Leeuwarden.

In de kleine voogdenkamer staat een zeventiende eeuws bedstee.

In de slaapkamer staan eikenhouten ledikanten uit de 16e eeuw.

U moet ook een kijkje nemen in de keuken, het is de moeite waard.

De ene verrassing volgt de andere.

Het Popta-slot is een monument van Fries cultuur.

FAMILIE-BERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij kennis  
van de geboorte van onze dochter  
en Michael's zusje

JENNIFER JOUKJE

Anneke en Albert Nijdam  
Den Haag, 17 augustus 1974  
Meppelweg 825  
Telefoon 298672.

-----  
DOEKE SIJENS  
en  
IETJE NIJDAM

hebben de eer u kennis te geven van hun voornemen in het  
huwelijk te treden D.V. op vrijdag 16 augustus a.s. om  
14.30 uur in het stadhuis te Bolsward.  
Kerkelijke inzegening in de Ger.Kerk te Bolsward door de  
weleerw. heer ds. G. Sinia om 15.15 uur.  
Gelegenheid te feliciteren 's avonds vanaf 20 uur in hotel  
De Groene Weide te Bolsward.

augustus 1974. Berlikum, Hemmemaplein 6.  
Bolsward, Bote a Bolswertstraat 8.

Toekomstig adres: J. Groenewoldwei 4, Berlikum (Fr.).

-----  
Dankbaar en blij geven wij te kennen dat God onze ouders en  
grootouders

SJOERD NIJDAM  
en  
JELTJE NIJDAM-DE VRIES

op zondag 4 augustus 25 jaar voor elkaar en voor ons gespaard  
mogen blijven.

Tjerkje en Sietse  
Geeske, Uilke en Piet  
Piet  
Tjitte  
Steven

Eestrum, juli 1974  
J. Wiersmaweg 6.

Met een prettig samenzijn op 31 juli in Heemstede herdachten wij met onze ouders en grootouders

M. WESTRA  
en  
E. WESTRA-NIJDAM

dat zij 50 jaar getrouwd waren.

De kinderen en kleinkinderen  
Heemstede: S. Westra  
H. Westra-Frankena  
Janke, Matthijs en Waling

Gaastmeer: W. Westra  
M. Westra

Oude Wetering: S. Westra  
H. Westra-de Jong  
Trienke, Matthijs en Douwe Foppe

Gaastmeer 78, augustus 1974.

-----

Op maandag 7 oktober '74 herdachten

A. WIENIA  
en  
G. WIENIA-SEMPLONIUS

hun zilveren huwelijksfeest in Hotel "de Wildeman"  
Lemmer, oktober 1974.

-----

Heden ging geheel onverwacht van mij heen, mijn lieve man

ATE NIJDAM,

op de leeftijd van 82 jaar.

Zuidlaren, 14 juli 1974.

Marijkelaan 2.

G. Nijdam-Pietersen.

-----

Heden overleden na een langdurig, geduldig gedragen lijden,  
mijn lieve man SIPKE HOITE NIJDAM

op de leeftijd van 63 jaar.

Leeuwarden, 19 juli 1974

Perkswaltje 12.

T. Nijdam-Engelsma.

-----

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is van ons heengegaan  
onze lieve moeder en grootmoeder

JANTJE WIJNIA

weduwe van Doede S. v.d. Wal op de leeftijd van 69 jaar.  
Gez. 186 vers 2.

Leeuwarden, 28 augustus 1974

Begrafenis zal plaatsvinden op de Algem. Begraafplaats te  
Sneek.

-----

Heden overleed in het volle vertrouwen op zijn Heer en Hei-  
land in het St. Antonius Ziekenhuis te Sneek, onze innig ge-  
liefde man, vader, groot- en overgrootvader

SAKE JANS WIJNIA

in de ouderdom van 79 jaar, na een gelukkige echtvereniging  
van 54 jaar

(Psalm 84 ber.)

Bolsward, 16 september  
Nanna Reijnstraat 11

De diepbedroefden,  
Bolsward: F. Wijnia-Heeg  
Exmorra: S.S. Wijnia  
R. Wijnia-Ringnalda  
Axel: J.W. Wijnia  
E.F. Wijnia-de Kraker  
Wons: T.O. Algera  
G. Algera-Wijnia  
Kleinkinderen en  
achterkleinkinderen

-----

Opnieuw werden wij getroffen doordat God nu vrij plotseling  
tot Zich nam onze geliefde broeder, zwager en oom

HENDRIK WIJNIA

Econom. Drs. overleden te Sneek, in de ouderdom van 75 jaar,  
echtgenoot van J. Terpstra

Doorn, 25 september 1974

Park Boswijk E458

Franeker: H. Haitsma  
Ternaard: A. de Boer-Wijnia  
Bolsward: F. Wijnia-Heeg  
Apeldoorn: G. Kooistra  
Emmen: M.H.G. Wijnia-Kuipers  
neven en nichten

De Here bevrijdde en nam tot Zich in Zijn heerlijkheid

CORNELIS NIJDAM

lieve echtgenoot van Hesseltje Andela,  
op de leeftijd van bijna 72 jaar.

Hij getuigde van zijn zekerheid met het lied:

Ik heb de vaste grond gevonden,  
waarin mijn anker eeuwigheid hecht:  
de dood van Christus voor de zonden,  
van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwricht bestaan  
als aard' en hemel ondergaan.

Gezang 440: 1.

Lollum, 28 september 1974

Lollum: H. Nijdam-Andela.

- o -

#### FAMILIE-NIEUWS

Oud-leerling herinnert het schoolbestuur Nijemirdum (Gaasterland) aan jubileum.

De 80-jarige B. Tromp uit Nijemirdum heeft het bestuur van de Chr. School erop gewezen dat vandaag (1 oktober) de school zijn 75 jarig bestaan viert.

De heer Tromp die zelf 31 jaar bestuurslid van de schoolvereniging is geweest, weet zich nog te herinneren dat meester Nijdam het eerste schoolhoofd was.

- o -

#### GENEALOGIE

Hoewel het mijn plan was de "twaalfde" generatie VLEER te publiceren, moet ik tot mijn spijt hiervan afzien, aangezien ik tot op heden geen enkele aanvulling op het gepubliceerde heb binnengekregen.

Vanzelfsprekend is van iedere afstammeling van de voorgaande generatie nu niet datgene te vermelden wat gewenst is, zodat voorlopig hiermede gestopt moet worden.

Ik vraag mezelf wel eens af: "Is het wel verantwoord aan het afstammingsonderzoek zoveel tijd en moeite te besteden?"

Maar op hetzelfde ogenblik denk ik weer: "Moed verloren is al verloren. Misschien wék ik hiermede toch nog wel enige belangstelling op!"

Dus: Vooruit maar weer! Ik bracht onlangs een bezoek aan

Lollum, naar aanleiding van een correspondentie met nicht Geertje Wagenaar te Stoney-Creak (Canada).

Een aaneenschakeling van "jolly jokes", zodat genealogisch onderzoek ook nog amusant blijkt te zijn.

Zij is namelijk nauw verwant met de afstammelingen van Klaas IJdes Nijdam en Jantje Binnerts Adema, waarvan melding werd gemaakt op pag. -490- van deel V. Bernardes Klazes had alleen twee dochters waarmee ik dus gauw klaar ben.

Zijn broer Iede Klazes trouwde met (I) Yempkje Simons Engga en later (II) met Lysbeth Rinders Algra.

Deze huwelijken bleven kinderloos.

Laatstgenoemde trouwde later met veldwachter Willem van der Velde. Hoewel dit niets met onze familiegeschiedenis te maken heeft, kan ik mij dit echtpaar uit mijn jeugd nog heel goed herinneren, toen ik als jochie op de pastorie logeerde.

Mijn oom was namelijk met een zuster van mijn moeder (dus een NIJDAM, zie pag. 427, deel V) getrouwd. Ik moest weleens een brief of iets dergelijks aan bovenvermeld echtpaar brengen, waaraan steeds een heel prevelement vooraf ging.

Zij zat er, wat men noemt, warmpjes bij en hij was namelijk kerkvoogd. Gezien deze omstandigheden en de toen geldende normen moest ik hun met een zekere eerbied benaderen en de opdracht vergezeld doen gaan met de complimenten van de dominee.

Ik werd heel vriendelijk ontvangen en de stoel, die mij werd aangeboden was voor mij wat aan de hoge kant. Ik stond er meer tegenaan, dan dat ik erop zat.

Het neefje kreeg een kopje thee met een daisy-koekje, wat mij na de voorafgaande vermaningen steeds ontzettend tegenviel, daar ik gezien de vermelde welstand zeker op een enorme grootmoccapunt had gerekend. Bij thuiskomst moest ik al mijn belevenissen vertellen en het was oom en tante bepaald aan te zien dat hun een pak van het hart viel dat ik geen scherpe opmerkingen had gemaakt. Deze en nog vele andere kleine belevenissen in Lollum kwamen weer tot leven in voornoemde brief.

En nu de genealogie:



KINDEREN VAN KORNELIS KLAZES NIJDAM en  
HOTSKE HEERKES ROBIJN

X 1904 KLAAS KORNELIS NIJDAM

\* 22-9-1867 te Kubaard, van beroep expediteur

+ 4-9-1923 te Lollum, trouwde ..... te Witmarsum (Gem.  
Wonseradeel) met:

LOUISA BRÜNE

\* 5-9-1871 te Lollum,

+ 2-3-1955 aldaar.

dochter van Friederich Ernst Brüne en Renske Berends Bos.

Kinderen:

HOTSKE (Klazes) \* 14-5-1895 te Lollum + 2-4-1974  
te Chatham (Canada), echtgenote van  
RINSE VAN DER SLUIS zoon van Michiel  
van der Sluis en Geertje Meetsma  
+ 17-11-1997 te Drachten  
+ 30-4-1972 aldaar.

FRIEDRICH ERNST (Klazes) \* 15- 4-1898 te Lollum, volgt

CORNELIS KLAAS \* 27-11-1902 te Lollum, volgt

OTTO (Klazes) \* 10- 4-1905 te Lollum, volgt

HEERKE (Klazes \* 7- 2-1908 te Lollum, volgt

RINSKE (Klazes) \* ..-.-1914 te Lollum, + 1-6-1966

te Loosduinen, was gehuwd met PIETER DE  
WAARD, Quellstraat 3, te Curaçau.

X 1905 HEERKE CORNELIS NIJDAM

\* 28-4-1871 te Kubaard, van beroep hoofdonderwijzer, + 22-7-1908  
te Nijemirdum, trouwde 18-8-1894 in Wonseradeel met

AAFKE ANEMA

\* 9-6-1870 te Arum, + 29-7-1911 te Schiedam, dochter van  
Gorrit Anema en Rinske Heerema

KINDEREN:

GORRIT Heerkes \* ....., + 16-7-1964 te Hilversum

CORNELIS \* 8-10-1897 te Haasdrecht, volgt

RINSKE Heerkes \* ? (jong gestorven)

HOTSKE Heerkes \* ? (jong gestorven)

XI. FRIEDRICH ERNST NIJDAM

\* 15-4-1898 te Lollum, + 8-7-1973 te Schermerhorn

chef machinist zuivelfabriek, trouwde 2-5-1923 in Wonseradeel met SIPKJE DE VRIES  
x 28-1-1902 te Dronrijp dochter van Gerben de Vries en Rigtje Loen.

KINDEREN:

KLAAS Friedrichs x 17- 1-1924 te Ursem, volgt  
GERBEN Friedrichs x 20- 1-1925 te Ursem, volgt  
CORNELIS Friedrichs x 28-12-1925 te Ursem, volgt  
RIGTJE Friedrichs x 28-12-1925 te Ursem, huwde  
HENDRIK KRAMER, landbouwer (gemengd bedrijf) R.R.2 Dresden (Canada)  
OTTO Friedrichs x 19-12-1927 te Hoorn, volgt  
IDO Friedrichs x 5- 6-1929 te Hoorn, volgt  
HEERKE Friedrichs x 8- 4-1931 te Hoorn, volgt  
LOUISA ANTOINETTA x 8- 7-1932 te Hoorn, secretaresse te Rotterdam  
ANNA CATHARINA x 20- 6-1934 te Hoorn, huwde  
DAVID KNIBBE, landbouwer, Lisserweg 84, Abbenes.

XI CORNELIS KLAAS NIJDAM

x 27-11-1902 te Lollum, van beroep rijwielhersteller annex Taxi-bedrijf, trouwde 24-11-1926 in Wonseradeel met HESSELTJE ANDELA  
x 8-1-1899 te Arum dochter van Remmelt Andela en Jitske van der Graaf

KINDEREN:

JITSKE (Cornelis) x 6-12-1927 te Lollum, huwde  
JEROMAS DE JONG, directeur Bakkerschool te Leeuwarden.  
LOUISA (Cornelis) x 10- 3-1931 te Lollum, huwde  
ANGELBERTUS BOONSTRA employé Frico, St. Jacobi Parochie.  
KLAAS (Cornelis) x 5- 3-1934 te Lollum, volgt

XI OTTO KLazes NIJDAM

x 10-4-1905 te Lollum, veevervoersbedrijf trouwde .....  
te..... met  
MAAIKE DE JONG  
x 29-7-1911 te Lollum, dochter van Jan de Jong en Sietske van der Velde

KINDEREN: (één zoon)

KLAAS (Otto's) x ..-..-1950 te Lollum.

XI HEERKE KLAZES NIJDAM

\* 7-2-1908 te Lollum, van beroep expediteur, trouwde .....  
te Witmarsum (gemeente Wonseradeel) met

NIESKJE HOEKSTRA

\* 14-2-1909 te Lollum, dochter van Wietze Hoekstra en Dieuwke  
Fokkema

KINDEREN:

DIEUWKE (Heerke) \* 23- 4-1942 te Lollum

LOUISE (Heerke) \* 1-10-1943 te Lollum

KLAAS (Heerke) \* 11- 4-1946 te Lollum

WIETZE (Heerke) \* 21- 6-1951 te Lollum (overleed na een paar  
dagen)

Van de kinderen van Heerke Kornelis Nijdam en Aafke Anema  
zijn mij nog geen voldoende gegevens bekend, zodat ik het  
hierbij moet laten.

C. van der Schoot-Azn.

- o -

INGEZONDEN DOOR NICHT SCHILSTRA-WIERSMA TE ERMELO

Verder heb ik nog een pracht stukje proza, dat gaat over een  
minder prachtig stuk woningnood. Ik weet niet of U het kent,  
maar misschien willen neven en nichten ook even meegenieten.  
De navolgende bloemlezing bewijst dat een bureau voor huis-  
vestingzaken soms fraaie brieven ontvangt.

Zoals:

"De kamer is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar  
ondergraaft ook de zedelijkheid van mijn achtjarig zoontje."

"Wij zijn zo bekrompen, dat wij slechts twee bedden in het  
vertrek kunnen opstellen.

Wij hebben het dan zo benauwd, dat wij ons niet kunnen keren  
van de ruimte."

"Ik heb reumatiek en een kind van vier jaar; dit komt alle-  
maal van de vocht. U moet hier iets aan doen."

"Wij willen ook wel eens languit liggen. U moet bij ons ook  
maar eens komen kijken, want de huisbaas verr...k het. Als  
U eens zag hoe wij zitten, zou U er werk van maken. Wij  
moeten dringend een andermans woning."

"Wij zitten zo krap, dat die mensen van de kamer naast ons, die de griep hebben, ons door de muur aansteken. Als U eens poolshoogte kwam nemen, kon U ook de koorts krijgen."

"Aan de ene kant is mijn vrouw in verwachting, aan de andere kant regent het in. De w.c. is bouwvallig, en zodoende kunnen wij daar niet langer huizen. Als het hard waait zijn wij met levensgevaar verbonden."

"Ik kan dat gesnurk van mijn vrouw niet langer handhaven. Zij wordt gekweld door de gedachte, dat dit nooit zal veranderen, tenzij U ons wilt helpen aan de mogelijkheid op gescheiden bed te slapen."

- o -

#### KAATSEN

Het kaatsen is één van de oudste vaderlandse spelen en wel een fries spel bij uitnemendheid.

In vele provinciën is deze sport verdwenen, doch in de provincie Friesland houdt deze sport moedig stand.

De Friezen hebben de naam dat ze koppig zijn en in dit opzicht wat het kaatsen betreft blijven ze koppig vasthouden en deze sport blijven eren.

Het kaatsen schijnt zelfs ouder dan de dorstige Batavieren of vlugge Kaninefaten te zijn en wordt door Herodotus aan de Lydiërs toegeschreven.

Plinius, Horatius en Vergilius beschrijven episoden van het spel, doch ook zij kunnen hun licht opsteken bij de Grieken, die voor een zekere Carystius (kaatser van Alexander de Groote) evenals voor Aristonicus standbeelden oprichtten.

De roodhuiden en de bewoners van destijds Engels Indië en van het eiland Banda schijnen een dergelijk spel als het kaatsen beoefend te hebben.

Bij de Romeinen was het kaatsen zo algemeen als thans bij ons het biljarten om eens een voorbeeld te noemen.

In Italië bleef het aloude spel, hetwelk destijds in het aristocratisch Spheristerium der Romeinen werd beoefend, als volksspel behouden.

Vooraf in Noord-Italië en in Frankrijk werd het zowel een volksspel als een spel der edelen.

Reeds in 1300 was het daar in zwang en Frans I, Hendrik III en vooral Hendrik IV waren er zeer mede ingenomen.

De med. stud. Johan van Beverwijk, maakte op 15 jarige leeftijd een studiereis en kwam in 1616 te Florence, waar hij een schitterende kaatspartij bijwoonde, ter ere van het huwelijk van de hertog van Mantua met de zuster van den hertog van Florence. Aan deze kaatspartij werd door 12 der voornaamste edellieden onderscheidenlijk in gouden en zilveren laken tenue gedost, deelgenomen ook is het bekend dat tijdens het verblijf van Philips de Goede te Parijs in 1429 een zekere vrouw Margot Hainout de algemene bewondering opwekte, door de beste kaatspartij te geven.

Ook in ons land werd in de 13e eeuw dagelijks de kaatsspel beoefend.

In de 13e eeuw werd het kaatsen algemeen op de kastelen beoefend, en in de 16de en 17de eeuw waren in ons land de kaatsbanen zeer veelvuldig.

Uit stukken blijkt duidelijk, dat er in 1600 in ons land talrijke kaatsbanen bestonden. Hetkaatsspel werd toen zo algemeen beoefend dat het houden van een kaatsbaan een bestaan opleverde.

Uit de opschriften van gevelstenen, zowel als uit stadrekeningen blijkt, dat in vele steden, zoals Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Delft enz. kaatsbanen en velden bestonden.

Kaatsen onder de emigranten.

Door de vereniging "Fryske Nocht" te Grand Rapids (Mich.) N. Amerika werd zelfs op 4 juli 1890 een grote kaatspartij georganiseerd. Een der prijswinnaars was de 40-jarige zoon van de beroemde kaatser Joh. Nijdam uit Tzummarum.

Ds. L.H. Kwast schreef in de Friese Kerkbode onderstaande "Klein Supplement".

#### KLEIN SUPPLEMENT

In een vorige F.K.-artikel: Het spook van de honger - stond onder andere te lezen: "De betekenis van de pest als ge-  
durig weerkerende - en dodelijke - volksziekte kan vandaag nog worden afgeleid uit het moderne gebruik van het woord pest in de Nederlandse taal". Twee lezers verzochten telefonisch om opheldering.

Hier volgt ze (na een plundertocht door Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, deel II, negende druk):

".....krijg de pest, platte verwensing; -iemand of iets schuwen als de pest, er de hevigste afkeer van hebben; - (plat) de pest in hebben, verschrikkelijk het land hebben; - ergens de pest aan hebben, er een vreselijke hekel aan hebben; -stinken (e.d.) als de pest, zeer stinken; vandaar als de pest als versterkende bepaling: zo hard als de pest e.d.; - geen pest, geen zier; zich ergens de pest aan eten, onbehoorlijk veel eten; - iemand de pest aan - of injagen, hem treiteren; - 2. (fig.) iets dat uiterst verderfelijk, hoogst nadelig is: dat is de pest voor hem; de jenever is de pest der maatschappij; - 3. (plat) scheldnaam voor een schadelijk of onverdraaglijk mens; - 4. in samenstellingen om schimpwoorden te vormen: pestknul, peststreek e.d."

Ook uit andere aanduidingen blijkt de ontzetting en de schrik die vroeger over de mensen vielen, wanneer de pest toesloeg. Een pestheilige was de heilige die men - in de Middeleeuwen - in tijden van epidemieën aanriep. Vogelkenmers hebben weet van de pestvogel, een zangvogel ter grootte van een spreeuw: dit diertje werd in de Middeleeuwen beschouwd als een voorbode van de pest.

Ook in het Oude Testament wordt van de pest als afschuwelijke ziekte melding gemaakt: De veepest als vijfde van de tien plagen (Ex. 9:1-7).

Even verder: "Reeds nu had Ik mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te slaan en zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn" (Ex. 9:15). Ook: ".....wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal ik de pest onder u zenden....." (lev.26:25).

En: "De HERE zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land dat gij in bezit gaat nemen" (Deut. 28:21).

Tenslotte: ".....en Ik zal de inwoners van deze stad slaan zowel mens als dier: aan een hevige pest zullen zij sterven" (Jer. 21:6).

Of echter in alle gevallen waarin het Oude Testament het woord pest gebruikt, van deze ziekte ook werkelijk sprake is, valt niet gemakkelijk vast te stellen. Het is niet mogelijk dat ook andere ernstige volksziekten met het woord pest werden aangeduid.

L.H.K.

BESTUUR NIJDAMSTRA- STICHTING

Voorzitter : T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden, tel. 05100-22167.  
Secretaris penningmeester : C. v.d. Schoot, Azn.,  
Heerenhage 205, Heerenveen,  
tel. 05130-24792.

LEDEN

H. Nijdam-Smit : Boerhaavelaan 113, Groningen,  
tel. 050-253701.  
K. Nijdam : Geastwei 24, Oudemirdum,  
tel. 05147-405.  
W. Wijnia : De Hietbrink 10, Emmen.

-----  
POSTGIRO-REKENING : 82.67.24.

REKENING RABOBANK : gironummer: 81.46.57.  
rek.nr. 3264.65.308.  
beiden ten name van:  
Penn. NIJDAMSTRA-STICHTING te  
H E E R E N V E E N.

FAMILIEBLAD : "DE NIJDAMSTRA-TYNGE".  
Lid/abonnees f 12,-- per jaar,  
(vóór 31 maart te betalen).  
HALFJAARLIJKS f 6,--, mits  
betaling plaatsvindt vóór  
31 januari/juli.  
Donateurs/leden f 6,-- per jaar.  
Zelfde voorwaarden als hierboven  
vermeld.

REDAKTIE : T. Nijdam, Coornhertstraat 12,  
Leeuwarden.

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:  
Coornhertstraat 12, Leeuwarden.  
(Zo mogelijk opgave van nieuw adres).