

Zesentwintigste jaargang no. 3

mei - juni 1974

DE NIJDAMSTRA TYNGE



PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

REUNIE IN ZICHT?

Reünie in zicht was het maar waar.

De datum van de eerstvolgende familiedag kan ik niet vaststellen. Als we dit lezen, ligt Hemelvaartsdag al weer weken achter ons. Verscheidene keren hebben we deze dag een reünie gehouden.

De ene keer is zo'n familiedag beter geslaagd dan de andere, maar dat neemt toch niet weg, dat een samen-zijn in het algemeen ons dichtert tot elkander bracht.

In Nijdamstra zijn we één!

De laatste jaren kan de familiedag niet gehouden worden. De reden hiervan, behoeft ik niet te noemen, daar ze ons allen bekend zijn.

Toch blijft er nog contact bestaan !!

De Nijdamstra-tyngje, ons familieblad.

Wat zou het mooi zijn als we meer gebruik maakten van deze gelegenheid om zo iets voor elkander te zijn. Onze gemeenschap moet meer activiteit ontplooien. Wij zijn samen onderweg. Ja, samen onderweg, samen aansprakelijk. Wij mogen elkander niet "koud" voorbij lopen, er is een familieband.

Een groet is reeds een blijk van onze activiteit.

Wij mensen stellen te veel normen voor de omgang en hoe vaak vergissen wij ons in die normen.

Natuurlijk, moeten we eerlijk blijven, tegen ons zelf en voor anderen .

Elkander de Waarheid zeggen er geen doekjes om winden, kan geen kwaad, als de liefde tot de gemeenschap maar niet ontbreekt.

Het ontbreekt ons dikwijls aan onze liefdevolle aandacht voor onze medemens.

In de regel staan de "feiten" hoog genoteerd. Zo is het toch! zeggen we dan.

Bij een opruiming is alles goedkoop vooral een afbraak opruiming. Willen we toch proberen voor een andere een "oog of voet" te zijn?

Laat ons van ons blad een echt familieblad maken.

Dan is er toch een omgang, een omgang tot versteviging van het doel van onze familievereniging.

Was het dan dit jaar niet mogelijk een reünie te houden, de eenheid kan toch beoefend worden.

FAMILIEBERICHTEN

Nu volgen de advertenties zoals ik deze uit verschillende kranten heb overgenomen of die mij per kaart ter kennis werden gebracht.

Op donderdag 13 december 1973 zijn in het stadhuis te Groningen om 16.10 uur getrouwd

ABEL NIJDAM en
ALWINA BEERSTRA

Zij gaan wonen te Niehove,
Rikkerdaweg 2.

9 maeije binne 25 jier' trouwd

WIERSJ. WIJNIA en
ANTSJE WIJNIA-DE JONG

Earst woene hja der tusken út knipe. Nou kin elk dy't wol har by de hân gripe tusken 6 oant 8 ûre yn Hotel De Prins, Makkum.

Fam. Wijnia en de Jong

Maeije 1974.

Freed 17 maeije hoopje ús leave âlders

THEUNIS WYNIA EN
ANNA WYNIA-v.d. BRUG

de dei to bitinken dat hja 25 jier trouwd binnen.

Harren tankbere bern:

Hotske
Bea en Minne
Ankie
Lieuwe
Grietje
Nan

Spannum, maeije 1974.

Tsjerkebuorren 1.

1924

1974

Op freed 24 maeije hoopje wy mei ús âlders, pake en beppe
DIRK WIJNIA en
FROUKJE SCHAAP

harren gouden houliksfeest of fieren.

Elkenien dy't dit feest mei fiere wol is danôf de jouns 7.30
ûre wolkom yn gebou "Elim" to Skearnegoutum.

Anna Paulowna:
Geartsje

Ophemert:
Rients en Meini, Alma

Skearnegoutum:
Ids en Jeltje, Durk, Tjitske, Froukje, Klaas

Barneveld:
Ruurd en Gé, Aalf, Derk

Skearnegoutum, maeije 1974
Prof. Fritsmanstrjitte 9

1949

1974

Hjoed is it 25 jier lyn, dat ús heit en mem

RUURD GERRIT WYNIA en
ELISABETH WYNIA-DE JONG

troud binne.

Dat God har noch alng foar elkoar en foar ús sparje mei is
de winsk fan harren tankbere bern:

Jetty
Akke
Ietjes

Hja binne net thús
Hitsum, 25 maeije 1974

In plaats van kaarten:

Dinsdag 28 mei a.s. hopen onze ouders

L. WIJNJA
J. WIJNJA-RINGNALDA

te gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Op 2 april 1974 nam God van ons weg onze lieve mem, groot en overgrootmoeder.

HOTSKE van der SLUIS, NIJDAM

Wij geloven dat ze nu voor eeuwig in God's tegenwoordigheid mag leven.

Zij werd op 14 mei 1895 in Lollum, Fr. geboren als dochter van Klaas Nijdam en Louise Brune. Heit stierf 30 april 1972 in Chatham, Ont.

God gaf hun 14 kinderen waarvan één zoon Cornelis stierf in 1968.

Hij gaf hun 60 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen.

Eén kleindochter: Barbara Ann Postma stierf in 1961.

"Groot is het goed dat God weggelegd heeft voor degenen die Hem vrezen". Ps. 31 : 20.

De kinderen:

Louise en Huib van Dijk	Chatham,	Ont.
Geertje en Age Wagenaar	Stoney-Creek,	Ont.
Klaas en Jetske van der Sluis	Chatham,	Ont.
Michiel en Froukje van der Sluis	Blenheim,	Ont.
Friedrich Ernst en Joke van der Sluis	Bolsward,	Ned.
Minze en Toos van der Sluis	Blenheim,	Ont.
Sally (Mrs.Cornelis) van der Sluis	Chatham,	Ont.
Wietske en Jan Hamberg	Heerde,	Ned.
Otto en Tine van der Sluis	Chatham,	Ont.
Eise en Andrea van der Sluis	Kitchener,	Ont.
Heerke en Lucy van der Sluis	Georgetown,	Ont.
Renske en Hezieunus van der Sluis	Chatham,	Ont.
Sietske en Gerrit Postma	Chatham,	Ont.
Flip en Marie van der Sluis	Blenheim,	Ont.

post adres: Mr. H. van Dijk 105 Lacroixstr., Chatham.Ont.
Canada.

Heden ontvingen wij uit Canada het droeve bericht dat nog plotseling van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot en overgrootmoeder

HOTSKE NIJDAM

Sinds 30 april 1972 weduwe van R. v.d. Sluis.
Gezang 37

Lollum: C. Nijdam
H. Nijdam-Andela

2 april 1974

Bovenstaande overlijdensadvertentie laat ik in de "Tyngje" opnemen, met alle namen van de kinderen.

Ik ontving de advertentie (vertaald) van nicht Geesje Wage- naar, Ont. Canada.

In een van onze Ned. bladen stond een advertentie van de fam. C. Nijdam te Lollum.

Ook deze advertentie neem ik op, mede voor de familie in Canada.

Heden is, na een kortstondige ziekte, van ons heengegaan, onze lieve moeder, groot-, overgrootmoeder en huisgenote

MARIA VAN ES-NIJDAM

in de ouderdom van 83 jaar.

Sinds 21 mei 1940 weduwe van Geert van Es.

Eelde, 4 mei 1974.

Kosterijweg 20.

H. Brinks-van Es

P. Brinks

Vries: R. van Es

J. van Es-Hofman

Norg: M.L. Lammerts-van Es

A. Lammerts

Eelde: D. Brinks

G. Snijder-Brinks

J. Snijder

klein- en achterkleinkinderen

Zij was één der meest enthousiaste leden van onze familie- vereniging.

Voor al haar kinderen en aangetrouwden betaalde zij de ver- schuldigde contributie, waarmede zij steeds één der eersten was. Dit jaar echter bleef dit uit, zodat ik veronderstelde dat zij ziek was, temeer daar op een indertijd gezonden

schrijven geen reactie was gekomen.
Juist stond ik op het punt haar een brief te schrijven,
toen nicht Nijdam-Smit uit Groningen mij telefonisch in
kennis stelde van haar onverwacht heengaan.
Tot haar dood bemoederde zij nog steeds haar kinderen,
zodat zij dit ouderlijk verlies wel heel erg zullen voelen.
Als trouw lid zal ze nog lang in onze gedachten blijven
voortleven.

7 mei 1974.

Op 7 mei 1974 is in het rusthuis "Vegelinshof" te Joure
onverwacht van ons heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

TRIJNTJE KLUWER

sedert 21 november 1970 weduwe van Hille Cornelis Nijdam,
in de ouderdom van 85 jaar.

Akkrum: Z. de Jong-Nijdam
Joh. de Jong

Heerenveen: C. Nijdam
T.A. Nijdam-Scholten

St.Johannesga: P. de Boer-Nijdam
B.A. de Boer
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres: Veluwelaan 18, Heerenveen.

Op 16 mei j.l. is van ons heengegaan onze lieve moeder en
oma

ANNECHIEN WOLTERS-NIJDAM

op de leeftijd van 82 jaar. Sinds 19 september 1972 weduwe
van Johannes Philippus Wolters.

Corr. adres: Dukdalf 22, Groningen

Hoorn: A. Duijtshoff-Wolters
E. Duijtshoff

Groningen: A.J. Stiekkel-Wolters
H. Stiekkel

Waalre: A. Wolters
P. Wolters-Groenewold
en kleinkinderen

De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

Onverwacht werd uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en beppe

ALLEGONDA E. WIJNJA

geb. Boomsma, op de leeftijd van 73 jaar, na een gelukkige
echtvereniging van bijna 48 jaar.

"De Heer is mijn herder"

Oppenhuizen, 22 mei 1974

H. Mensonidesstraat 8.

De diepbedroefden:

G. Wijnja

B. Wijnja

T. Nieuwenhuis-Wijnja

J. Nieuwenhuis

Alie

Ytje

Geert

Klaas

BURGERLIJKE STAND

Gemeente Wymbritseradeel (april 1974)

Geboren ROLAND, zoon van F. Louwsma en B.D. Wijnja te Tirns.

Gemeente Wonseradeel (mei 1974)

Overleden J. WIJNIA (84)

o/v J. Karsten te Makkum.

Gemeente Tietjerksteradeel

Ondertrouwd:

Y. ANJEMA (23) Holwerd en

J. WIJNIA (20) Rijperkerk

FAMILIE-NIEUWS

1874

1974

MARTJE BIJL-NIJDAM

- 100 jaar -

Zij werd op 20 mei 1874 in Onstwedde geboren.

Op 29 mei 1898 trouwde zij met J.L. Bijl, die op 30 maart 1948 overleed.

Zij heeft zes kinderen.

Bij haar dochter aan de J.H. Jansenstraat, waar zij inwoont, vierde zij haar honderdste verjaardag.

Vanzelfsprekend bracht burgemeester Buiters van Groningen traditiegetrouw haar bij deze uitzonderlijke gelegenheid een bezoek.

In een volgend orgaan hopen we hiervan een foto te plaatsen, als we hierover de beschikking krijgen.

-0-

Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 3 mei j.l.

"De droom van een beginnend zangeres"

"FABELACHTIG" CONCERT VAN WILLY NIJDAM IN BERLIJN

MILDAM - Hoewel ze twee jaar geleden nog met nadruk verklaarde geen carrière als soliste te ambiëren ziet het er plotseling naar uit dat er voor de sopraan Willy Nijdam uit Mildam de deuren van vele concertzalen open zullen gaan. Het toeval heeft min of meer voor deze verrassende ontwikkeling gezorgd. Afgelopen zondagmiddag fungeerde zij als invaller in West-Berlijn voor de bekende zangeres Marie Ceciel Moerdijk, die verhinderd was. Het succes voor de 27-jarige Willy Nijdam - officieel heet zij mevrouw Noorduy-Nijdam - op dit bijna geheel onvoorbereide concert was zo groot dat er meteen enkele optredens in binnen- en buitenland volgden. Marie Ceciel, die Willy vier jaar lang zangles heeft gegeven, moest nogal onverwacht afzeggen. Ze deed dat echter niet nadat ze haar pupil als plaatsvervangster had aanbevolen. Deze introductie was kennelijk goed geweest, want Willy hoefde in Berlijn niet eens voor te zingen. Zondagmiddag stond de Mildamster sopraan dan in de grote Sankt Mattheus Kirche, nabij de Berliner Symphoniker en de Muur. De kerk was voor een belangrijk deel gevuld met vakmensen

uit verschillende landen. Willy had de zenuwen echter goed in bedwang. Zonder te hebben geoefend gaf zij daar met het Berliner Studenten Kammerchor een uitvoering van het bijzonder zware, veertig minuten durende laudate Pueri van Giovanni Pergolesi.

"Het was een zware middag. Ik was voortdurend "aan het woord", zegt de stralende soliste, die het hele gebeuren in Berlijn ervaart als "de droom van een beginnend zangeres".

Na het Laudate volgden nog enkele aria's uit de Messias van Händel.

"Het koor wist helemaal niet van mij. We hadden niet gerepeteerd. Maar toen ze het eenmaal hoorden, was het ijs meteen gebroken," zegt ze.

En nadat na afloop de diverse vakmensen haar optreden kwali- ficeerden als "fabelhaft" en "groszartig" was mevrouw Noorduyn helemaal in de wolken.

De gesprekken, die op het concert volgden, resulteerden in contracten voor nóg een optreden in West-Berlijn, een concert met wederom het Berliner Studenten Kammerchor op 10 november in Utrecht, waar ze ook het Laudate en werken van Vivaldi ten gehore zal brengen en tenslotte twee kerkconcerten, in Utrecht en Abcoude.

Het weekendje Berlijn heeft de sopraan in de schijnwerpers gebracht. Ongetwijfeld zal dit leiden tot nog meer solistische optredens. Maar daarnaast wil Willy Nijdam het komende seizoen met een programma van Russische kinderliedjes "de boer op", daarbij begeleid door Veronie van Dijk.

Ook de zanglessen van de Amsterdamse pedagoog Filip Terke gaan normaal door, kortom het wordt een drukke zomer voor Willy. Tenslotte is zij ook nog lid van het Heerenveens



WILLY NIJDAM

...geen familieruzie...

Vocaal Ensemble, dat onder leiding staat van vader Cor Nijdam en eveneens een druk bezette agenda heeft. "Maar ik blijf in het Ensemble, dat zal ik niet gauw opgeven. Bovendien wil ik geen familieruzie.....", merkt Willy Noorduyn-Nijdam met een lachend gezicht op.

-0-

We zijn erg blij dat het door ons gerestaureerde pand Schilcampen 45-46 gereed is gekomen, waar aan wij de naam "WILLEM STAECKMANSHUIS"

hebben gegeven.

Heel graag zullen wij u op donderdag 30 mei a.s. 's avonds om 8 uur ontvangen, om in een gezellig samenzijn dit pand officieel in gebruik te nemen.

Franeker, mei 1974

J.F. Nijdam

G. Nijdam-Roelevink

Dit gerestaureerde pand Schilcampen 45-46 werd in het midden van de 16de eeuw bewoond door Lambertus Staeckmans, burgemeester van Franeker. In plm. 1590 werd hier z'n zoon Willem Staeckmans geboren, die z'n vader in 1617 opvolgde als burgemeester. Deze Willem Staeckmans was zeer begaafd en onderhield nauwe relaties met Anna Maria van Schuurman en ook met de dichters Jacob Cats en Const. Huygens. Zelf beoefende hij ook de dicht-kunst, maar ook de gewone burger



had z'n belangstelling. In 1604 verliet hij dit pand en stichtte samen met de fam. Van Ghemmenich een proevenhuis (vrij vertaald: bejaardentehuis). Dit pand Schilcampen 45-46 werd hoofdgebouw, de links gelegen kleinere huisjes (nog gedeeltelijk herkenbaar) dienden als huisvesting voor de bejaarden. In 1631 werd deze particuliere instelling door de magistraat van Franeker overgenomen. Als hulde aan deze zeer grote en begaafde burgemeester wordt dit pand (wat zijn geboortehuis was) dan ook genoemd het "Willem Staeckmanshuis".

Van mijn vriend Meijer uit Franeker ontving ik een foto en een korte beschrijving van het gerestaureerde pand aan de Schilcampen 45-46 te Franeker, waarin gehuisvest zijn neef en nicht Nijdam-Roelevink.

De foto van dit mooie huis met z'n prachtige gevel krijgt een plaatsje in ons familieblad en ik spreek de wens uit, dat neef en nicht er nog lang en gelukkig in mogen wonen.

-0-

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Ridder Orde Nederlandse Leeuw:
A.J. Vleer, burgemeester van Enschede.

Ridder Orde Oranje-Nassau:
G. Miedema, wethouder Gem. Wymbritseradeel, wonende te Scharnegoutum.

Op verzoek van onze secretaris wordt het onderstaande opgenomen.
Degene die mij schriftelijk of telefonisch hebben gefeliciteerd, zeg ik mede namens mijn vrouw, hartelijk dank.

T.N.

-0-

EEN GOUDEN JUBILEUM

Op de 22- en 23-ste regel van pagina 508 van het Nijdamstra Boek, deel V, wordt melding gemaakt van de geboorte van een tweeling.

Het was 9 november 1901, toen Pieter Aukes Nijdam en Ida Jongstra tot slot nog twee jongens kregen, namelijk Taeke en Anne.

De verwachting dat eerstgenoemde nog eens voorzitter van zijn familievereniging zou worden, was er toen niet bij.

Evenmin dat beide knapen met de zusjes van Tuinen in het huwelijk zouden treden.

Maar om bij onze voorzitter te blijven huwde hij 6 april 1924 te Sneek Antje van Tuinen. En aangezien we heden het jaar 1974 beleven, is het een koud kunstje uit te rekenen dat we met een gebeuren te maken hebben, wat niet zo heel dikwijls plaatsvindt. Beiden verkeren gelukkig nog in goede welstand.

Jammer genoeg was ik hiervan niet tijdig op de hoogte, anders had ik U in de Tynge, die deze maand verschijnt, van een en ander in kennis kunnen stellen.

Maar evenwel toch nog tijdig genoeg om naar Leeuwarden te kunnen gaan om namens U allen de allerbeste wensen bij dit heuglijk feit over te brengen.

Ondanks het nadrukkelijke verzoek van de jubilarissen het jubileum zo sober mogelijk te willen houden, meende ik de felicitaties namens U allen vergezeld te doen gaan met een uitzonderlijke plant, welke zowel binnenshuis als later in de tuin een plaats kan vinden, als herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis.

Heerenveen, 7 april 1974.

De secretaris.

-0-

HET GELDVERKEER

Toen ik mij op mijn kamer had teruggetrokken, om een artikel-tje te schrijven over "geldverkeer" lag het niet in mijn voornemen over "waardevermindering van de gulden" te schrijven, dat voelen we dagelijks in onze portemonnaie, maar meer enige algemeenheden.

Een deel van de betalingen in het binnenlands verkeer geschiedt met munten.

Munten zijn stukken metaal van bepaalde vorm, bepaald gewicht, bepaalde samenstelling en van bepaalde kentekenen voorzien, geslagen door of namens de daartoe bevoegde overheid.

In Nederland is het muntwezen geregeld in de muntwet.

De muntwet vermeldt o.a.:

Art.1. De rekeneenheid van het Nederlandse muntstelsel is de gulden. De gulden is verdeeld in honderd centen.

Art.2. Rijksmunten zijn:

- a. in nikkel: de rijksdaalder
 - de gulden
 - het kwartje
 - het dubbeltje
- b. in brons: het vijf-centstuk (stuiver)
 - de cent

Behalve munten komen in het binnenlands betalingsverkeer in Nederland als wettig betaalmiddel bankbiljetten voor.

De bankbiljetten worden uitgegeven in coupures van f 5,--, f 10,--, f 25,--, f 100,-- en f 1000,--.

Geld, zo kunnen wij het eenvoudig stellen, is een betaalmiddel o.m. voor diensten die een derde ons bewijst.

En toen.... toen ik zover gekomen was, kreeg het artikel tje een heel andere inhoud dan ik eerst had gedacht.

Ik ging nadenken over de vele namen die wij geven aan het loon (betaalmiddel voor diensten ons bewezen).

Ik laat ze nu hieronder volgen, die misschien nog aanvuld kunnen worden.

De militair geniet een wedde.

De werkman heeft een weekloon.

De kantoorbediende een salaris.

De matroos een gage.

De dominee zijn traktement.

De dokter rekent een honorarium.

De makelaar courtage.

De handelsagent ontvangt provisie.

De zakenman heeft een inkomen.

De werkloze krijgt een uitkering.

De kamerleden krijgen een vergoeding.

De boer leeft van de opbrengst.

De eerlijke vinder een beloning.

De handelaar leeft van z'n verdienste.

Sommigen hebben er nog emolumenten, tantièmes, bonussen en gratificaties bij. Zo hebben we allemaal wat. De één wat meer, de ander wat minder.

En als je 65 jaar bent krijg je AOW.

Zo is het mooi genoeg.

GEVEL- EN STIEPELTEKENS (overgenomen uit het Friesch
Dagblad van 13 april 1974)

Op de punt van het dak van oude Saksische boerderijen in de Gelderse Achterhoek en in Twente is vaak een houten versiering te vinden. Veel boerderijen dragen een gevelteken. Men treft ze overigens niet alleen in het oosten van ons land aan. Ook in andere landen zijn ze te vinden. Een visserswoning op Ameland is dikwijls versierd met een prachtig gevelteken.

De geveltekens zijn uitingen van eenvoudige volkskunst uit een afgesloten periode, want er worden nu geen geveltekens meer op de boerenhoeven gezet. De geveltekens werden op de daken gezet als uiting van religieuze beleving; natuurlijk ook wel eens dat met bijgeloof te maken had of met "baat het niet, het schaadt ook niet". De meeste boerderijen werden vroeger gebouwd door dorpsmetselaars en timmerlieden. Het plaatsen van een gevelteken vond meestal plaats na overleg tussen timmerman en de eigenaar van het boerenhuis. De timmerman zal waarschijnlijk de ontwerper van het gevelteken geweest zijn. Het waren versieringen zonder meer, maar anderen gaven iets weer van het geestelijk leven van de mensen.

Zo treft men vaak kruisen aan op de boerenhoeven en ook bij rooms-katholieken, miskelken. De meeste geveltekens stammen uit de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw. In de dertiger jaren werden ze nog wel op de daken gezet, maar daarna niet meer. Het hoeft niet meer, zeiden de boeren. De tijd van de geveltekens is voorbij. Ze hadden ook iets te maken met bijgeloof. Het bijgeloof meende dat geveltekens bescherming gaf tegen o.a. bliksemslag en veeziekten. Wij kunnen dan vaststellen dat geveltekens ontleend aan het geloof of voorstellingen uit het openbare leven, gaan verdwijnen. Ook in de huizen in de kamers hangen geen teksten meer aan de muren en de voorstellingen van de brede en smalle weg. Die zijn allang met de vuilniswagen meegegeven. De tekens verdwijnen uit het openbare leven. En ze komen terug. Heel veel jongeren lopen tegenwoordig met een kruis aan een ketting. Zou het motief in dezelfde sfeer liggen als het gevelteken in de Gelderse Achterhoek en Twente?

De geveltekens bestaan vaak uit een kruis en de jongelui hebben vandaag kruisen op de borst hangen. In de geveltekens op de boerderijen en de kruisen van de jongens en meisjes van nu en in het verlangen van miljoenen mensen naar de volkomenheid, die God heeft beloofd. En die komen zal!

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING

Voorzitter : T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Leeuwarden, tel. 05100-22167.

Secretaris penningmeester: C. v.d. Schoot, Azn.,
Heerenhage 205, Heerenveen,
tel. 05130-24792.

LEDEN

H. Nijdam-Smit : Boerhaavelaan 113, Groningen,
tel. 050-253701.

K. Nijdam : Geastwei 24, Oudemirdum,
tel. 05147-405.

W. Wijnia : De Hietbrink 10, Emmen.

POSTGIRO-REKENING : 82.67.24.

REKENING RABOBANK : gironummer: 81.46.57.
rek.nr. 3264.65.308.
beiden ten name van:
Penn. NIJDAMSTRA - STICHTING te
HEERENVEEN.

FAMILIEBLAD : "DE NIJDAMSTRA-TYNGE".
Lid/abonnees f 12,-- per jaar,
(vóór 31 maart te betalen).
HALFJAARLIJKS f 6,--, mits
betaling plaatsvindt vóór
31 januari/juli.
Donateurs/leden f 6,-- per jaar.
Zelfde voorwaarden als hierboven
vermeld.

REDACTIE : T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Leeuwarden.

BIJ ONBESTELBAARHEID GAARNE RETOUR AAN:
Coornhertstraat 12, Leeuwarden.
(Zo mogelijk opgave van nieuw adres).