

Eenentwintigste jaargang

6
nov. - dec. 1969.

DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

Het Bestuur van de
NIJDAMSTRA - STICHTING
wenst alle neven en nichten een

ettig kerstfeest

en

een gezegend 1970



HET HEILIGE LAND

Met Kerstmis vertoeven onze gedachten in het heilige land of zo u wilt in het "belofde land" te Bethlehem waar Jezus werd geboren.

Laat mij even de vrijheid, iets uit de Bijbel over te nemen van deze geboorte.

En het geschiedde dat Jozef en Maria te Bethlehem waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zoude; en zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en leide hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

En een Engel des Heren sprak tot de herders en tot ons: Ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heer.

Na dit gelezen te hebben, begrijpt u wel, waarom ik boven het artikel schreef "Het Heilige Land".

Natuurlijk weet ik heel wel, wat wij mensen er van gemaakt hebben en er nog van maken, maar dat neemt niet weg dat dáár ons "leven" ligt.

Het heilige land ligt door een zoom van groen en rotsen, grillig, maar prachtig. Dit is het land waar pelgrimstoeristen uit alle delen van de wereld naar toe komen.

Het is en blijft iets geweldigs, de poort van het christendom te bereiken.

Egypte kent zijn koningsgraven, maar in Palestina heeft zich het grote drama afgespeeld, dat ver overtreft de begraafplaats van koningen, koninginnen, van prinses en prinsessen en hoogwaardigheids-bekleders.

Wie hier rondloopt door dit gebied, waar wereldse geluiden nauwelijks doordringen, moet ieder mens in vervoering brengen. Palestina is de naam, die Herodotus heeft gegeven aan het land der Israëlieten, die het zelf Kanaän noemden.

Ook in de Bijbel wordt het land Kanaän genoemd of het Belofde Land. Het ligt in Klein-Azië aan de Middellandse Zee en grenst ten zuiden aan Syrië. Het is z.g. Hoogland, waarvan aan weerszijden diepe inzinkingen, waardoor de Jordaan stroomt.

Ten tijde van Christus was het verdeeld in provinciën.
Verbouwd wordt: tarwe, gerst, abrikozen, vijgen, sinaasappelen,
druiven en olijven.

Schilders hebben getracht iets hiervan vast te leggen en wie
is hierin beter geslaagd dan onze wereldberoemde kunstschilder
Rembrandt.

Voordat ik ga schrijven over Rembrandt, eerst nog iets over
het Israëel van heden.

In 1917 veroverden de Engelsen het op de Turken en behielden
het als volkenbondsmandaat, bestemd om een nationaal tehuis
voor de Joden te worden.

De Arabieren verzetten zich echter krachtig tegen de toenemen-
de Joodse immigratie. Gewapender hand hebben de Joden tenslott
bij het beëindigen van het Britse mandaat in 1948, de staat
"Israël" in een gedeelte van Palestina gevestigd.

-. -

Rembrandt, de groot meester, die R. Harmensz van Rijn heet,
werd op 15 juli 1606 te Leiden geboren als zoon van een Leidse
molenaar.

Hij is gehuwd geweest met Saskia, later met Hendrikje Stoffels.
Als kunstschilder vestigde hij zich in 1631 te Amsterdam.

De ontzaglijke verhalen uit de Bijbel van Christus' wonderen
leefden voor hem, het inspireerde hem.

Ik heb voor mij liggen het boek "Rembrandt", uitgegeven 1956
tijdens een Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam.

Het secretariaat stond onder leiding van onze nicht, mej. J.
Griebing te Amsterdam.

Maar reeds in 1896 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam
een Rembrandt-tentoonstelling gehouden ter gelegenheid van de
inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Op deze tentoonstelling waren geëxposeerd 124 schilderijen en
350 tekeningen, voor het overgrote deel bijeengebracht uit
particuliere verzamelingen.

Bij het uitwerken van Bijbelse gegevens heeft R. zich onge-
twijfeld menig uur moeten bezig houden met de inhoud van de
geschiedenissen, zoals deze in de evangeliën voorkomen.

Mag ik nu enkele kunstschaten noemen, die ook mij hebben ge-
troffen, mede in verband met dit Kerstnummer:

de aanbidding van de koningen

de aanbidding der herders

de verkondiging aan de herders

de heilige familie met de engelen
de vlucht naar Egypte bij maanlicht.

Wat ieder moet opvallen, is, dat Rembrandt een manier wist om de figuren in een waas van licht te hullen.

Het kind Jezus schildert hij altijd op een zeer eenvoudige wijze, maar het licht dat erop valt, getuigt van diepe eerbied, wat temeer uitkomt uit de gestalten van de koningen en ook van herders. Veel kan wegvallen, maar de mens blijft, die knielt, die aanbidt.

Door het licht brengt R. de goddelijkheid van het kind op een bijzondere wijze tot uiting. De verkondiging aan de herders wordt zo prachtig uitgebeeld door de majesteit van de engel.

..-

Mag ik nu nog even uw aandacht vragen voor het Kerstlied.

Niet alleen Rembrandt werd geïnspireerd en gedreven naar zijn atelier, maar ook componisten en musici hebben vertolkt, wat hen ontroerde bij het lezen van de Kerstgeschiedenis.

Het bekende Kerstlied, dat zich al meer dan 150 jaar weet te handhaven, is: Stille nacht - Heilige nacht.

De oorsprong van het lied brengt ons naar Oostenrijk, naar het dorpje Oberndorf. De gelovigen gingen in de nacht ter kerke, want het was Kerstnacht.

Men wist dat het een dienst zou worden zonder muziek, daar het orgel defect was. Men had nog getracht het gerepareerd te krijgen; helaas, het was niet gelukt.

Niet alleen dat de gelovigen het er druk over hadden, doch een en ander had ook de gehele dag de priester bezig gehouden.

Wat kon hij doen om zijn parochianen in deze Kerstnacht iets te geven van het ware Kerstgebeuren.

En de priester schreef de tekst van het bekende Kerstlied "Stille nacht - Heilige nacht".

Deze priester, Joseph Mohr, 1815/1848, geheten, ging met het geschrevene naar zijn organist Frans Gruber, 1787/1853.

Deze werd getroffen door de tekst en hij maakte hierop muziek voor twee solostemmen en koor plus gitaar.

En het is dit lied dat gespeeld en gezongen wordt op het Kerstfeest in alle landen.

FAMILIEBERICHTENGeboren.

Hendrik Jan, zoon van D. Nijdam en J. Drijfhout.
Joure, oktober 1969.

Antje Catharine, dochter van M.A. Winia en J. v.d. Wal.
Elahuizen, november 1969.

D. Nijdam-de Jong
en
R. Nijdam
Hilly
Siebren

geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoontje
en broertje

DOUWE.

Warga, 4 december 1969.
Nieuwe Hoek 1.

Ondertrouwd.

H. Nijdam, Oudehaske
en
A.M. van Essen, Steenwijk

November 1969

Pier L. Wijnja
en
Froukje van Bachum

W. Noorderhorne 21
Sneek:
Napjesstraat 46

Inmiddels heeft de voltrekking plaatsgevonden en wel op maandag 10 nov. j.l., 's middags 2.30 uur in het stadhuis te Sneek. Kerkelijke bevestiging vond plaats in de Baptistenkerk door Ds. J. van Dam.

Toekomstig adres: Leeuwarderweg 39a te Sneek.

Wim Smit
 en
 Elly Nijdam

Amsterdam, november 1969.

Inmiddels heeft de voltrekking plaatsgevonden en wel op maandag 1 dec. j.l. om 14.00 uur in het stadhuis te Amsterdam.

Toekomstig adres: Kanariestr. 12-II, Amsterdam-N.

Jubileum.

D.V. vrijdag 14 nov. hopen onze geliefde ouders en grootouders

D. v/d Wal
 J. v/d Wal-Wijnia

de dag te herdenken dat zij voor 40 jaar in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen
 en kleinkinderen.

Sneek, Lohmanstr. 22.

Wij hopen dat het voor u, neef en nicht, vrijdag 14 nov. een goede gedenkdag geweest is.

Met dank aan God mochten wij op 22 nov. j.l., in intieme kring, onze 40-jarige echtvereniging gedenken.

E.J. Wijnia
 J.G. Wijnia-Cramer.

Ermelo, Witteveenlaan 23.

Gefeliciteerd, neef en nicht!

88.

Overleden.

De Here heeft vrij onverwacht in Zijn heerlijkheid opgenomen onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

DURK NIJDAM

in de ouderdom van ruim 85 jaar, sedert 3 mei 1969 weduwnaar van Antje de Haan.

De bedroefden:

Californië: P. Nijdam
S. Nijdam-v/d Wal
Heeg: R. van Netten
J. van Netten-Nijdam
Californië: F. Nijdam
G. Nijdam-de Graaf
Californië: F. Nijdam
C. Nijdam-de Jong
Witmarsum: J. Jongstra
W. Jongstra-Nijdam
Klein- en achterkleinkinderen.

Sneek, 20 okt. 1969.
It Skûlplak.

..-

Heden nam God tot Zich onze lieve en zeer zorgzame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder

SJIEUWKE WYNIA

op de leeftijd van 77 jaar, na een gelukkig huwelijk van 52 jaar.

Openb. 14 : 13.

Franeker, 20 nov. 1969.

H. Haitzma
Lollum: R. Wynia
Ternaard: A. de Boer-Wynia
Tj.F. de Boer
Bolsward: S. Wynia
F. Wynia-Heeg
Apeldoorn: Tj. Kooistra-Wynia
G. Kooistra
Den Haag: H. Wynia
J. Wynia-Terpstra
Emmen: M.H.G. Wynia-Kuipers

DROEVIG16 nov. 1969

De 48-jarige ongehuwde elektriën A. Nijdam uit Lippenhuizen is zondag om 4 uur in zijn woonplaats bij de watertoren op slag gedood, toen een auto hem van achteren aanreed.

De man werd van zijn fiets geslingerd en kwam in de sloot terecht. Toen men hem op het droge had gebracht, bleek hij reeds te zijn overleden.

Het ongeval gebeurde toen een fiat 850, bestuurd door de 40-jarige muzikleraar Tj.R. uit Waskemeer, rijdend in de richting Hemrik, een auto had ingehaald.

R. keek te intensief in zijn achteruitspiegel toen hij weer naar rechts voegde, zodat hij de voor hem rijdende fietser te laat opmerkte.

Naar links uitwijken ging ook moeilijk, omdat er vanuit tegenovergestelde richting een auto naderde. De bestuurder probeerde met krachtig remmen uit de situatie te komen, maar de wagen gleed door en schepte de wielrijder.

MOTTO

Van dingen, die men hoort
En nimmer ziet gebeuren,
Maar toch de waarheid zijn
In kleuren en in geuren.

Toen mijn oom Jacob (J. Nijdam, Franeker, 4-10-1871 - 16-2-1915) in de bloei zijner jaren overleed, was ik nog maar een jochie van amper 12 jaar. Ik weet me nog goed te herinneren, dat dit gebeuren op mij een zeer diepe indruk maakte, temeer daar een maand tevoren zijn enige dochter van 20 jaar vrijwel op haar verjaardag het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.

Tante Aukje bleef met haar vier jongens, waarvan de oudste nog vijftien moest worden, in minder florissante omstandigheden achter. Op wonderbaarlijke wijze wist zij zich er doorheen te slaan, waarover ik mijn vader dikwijls tegen mijn moeder de opmerking hoorde maken: "Die schoonzuster van ons is maar een

flinke vrouw, Griet!" (zuster van voornoemde Jacob).

Hoewel in die tijd weinig of geen vakantie werd genoten, ging ik als padvinder wel eens naar een kampement. Dit inspireerde mijn tante haar jongens ook eens het genoeg hiervan te laten meemaken en zo werd besloten eens op Vlieland te gaan kamperen. Met al die campings van tegenwoordig lijkt dat allemaal heel simpel, maar toentertijd was dit bepaald een onderneming. Daar zij wel inzag, dat van eten koken praktisch niets terecht zou komen, ging zij mee, om dit te verzorgen. Dat men de eerste de beste nacht in de open lucht kwam te slapen, doordat de wind de haringen van de tent uit het zand rukte, mocht de pret niet drukken; dat behoorde nu eenmaal tot de bijzondere kampavonturen. Kortom, men bracht daar enkele dagen zorgeloos door, maar op de laatste dag van het verblijf op dit eiland verloor mijn tante haar beide trouwringen, waaraan ze vanzelfsprekend zeer gehecht was. Haar jongens hielpen haar ze terug te vinden, systematisch werd meter na meter van de duinen nagegaan, maar hoe men ook zijn uiterste best deed, de ringen bleven zoek en de terugkeer naar Franeker was bepaald niet meer zo vreugdevol.

De tijd staat nu eenmaal niet stil; de kinderen werden groter en stichtten successievelijk zelf een gezin. De oudste had al ras een paar kinderen en op een goede dag sprak vader Jelle: "Zeg, Jikke (zo heet zijn vrouw), laten wij met onze kinderen eens een dagje naar Vlieland gaan. Dat is inmiddels al een kwart eeuw geleden, toen we daar eens gekampeerd hebben." Men dwaalde wat door de duinen; onderwijl ontdekte Jelle allerlei plekjes, welke herinneringen aan vroeger oproepen. Hier in deze omgeving moeten we ergens gekampeerd hebben, vertelde Jelle aan zijn vrouw, waarop de kinderen, die vorenstaand verhaal al meerdere malen hadden horen vertellen, riepen: "Dan gaan wij eens op zoek naar de ringen van Oma". Na verloop van enige tijd komt één der meisjes zeer enthousiast aangehold, alsmaar roepende: "Ik heb een gouden ring gevonden, ik heb een gouden ring gevonden!" Na bestudering van de gegraveerde initialen bleek tot ieders verbazing dit inderdaad één der verloren ringen te zijn. Nauwelijks bekomen van deze verheugde vondst, kwam nummer twee aandraven: "Pappy, Mammy, ik heb ook een ring gevonden!" En laat dit nu de nog ontbrekende zijn.

Dit verhaaltje lijkt misschien wat ongeloofwaardig, maar toch heb ik het opgetekend, omdat het werkelijk plaatsgevonden heeft. Ik kan het zelfs met bewijzen staven.

Tante Aukje leeft gelukkig nog en woont, evenals haar zoon Sybout, in Bergen (N.H.), neef Jelle, die mij dit onlangs vertelde, woont in mijn tegenwoordige woonplaats, terwijl Joop in Apeldoorn verblijf houdt.

C. v.d. S.

GENEALOGIE

Zoals indertijd beloofd, zou ik in dit nummer weer een begin maken met het vervolg op de genealogie van de "NIJDAMS".

KINDEREN VAN W I J T Z E C O R N E L I S N I J D A M
EN
W I J T S K E M U R K S A B M A

IX. *1068* W I J T Z E A B M A N I J D A M,
geboren 27.10.1829 te IJlst (zijn moeder overleed bij zijn geboorte), was, evenals zijn vader, sloopstimmerman. Hij overleed te Bolsward op 9 oktober 1886. Hij trouwde 22.5.1864 in Bolsward met:

G E E R T J E A D R I A N U S B A K E L S,
geboren 20.3.1838 te Bolsward, overleden te Makkum 19.3.1870, dochter van Adrianus Jans Bakels, schipper, en Janke Pieters Haijema en hertrouwde 12.4.1873 te Bolsward met:

J O H A N N A L O L K E M A,
geboren 25.6.1840 te Makkum, overleden te Haarlem 5.3.1921, weduwe van Sietze Visser, dochter van Lolke Jacobs Lolkema en Hijkjen Jans Tilboer.

Kinderen:

- 1031* WIJTSKE WIJTZES, geboren 19.9.1865 te Bolsward, overleden aldaar op 28.9.1930, echtgenote van Martinus Groothelm.
- 1032* WIJTZE WIJTZES, geboren 2.2.1868 te Bolsward, overleden te Haarlem, *12-6-1966*, gehuwd met Geertruida Laffra.
- 1033* LOLKE WIJTZES, geboren 9.2.1875 te Bolsward, overleden 25.11.1941 te Putten (Gld.) gehuwd met Harmke Runia.

1074 JAN WIJTZES, geboren 15.4.1880 te Bolsward,
overleden te Bolsward.
gehuwd met Froukje.. *Eikema*.

~~1075~~ Uit het derde huwelijk met N E E L T J E H E N D R I K S
K U I P E R S.

IX. *1070*. C O R N E L I S W I J T Z E S N I J D A M,
geboren 22.12.1838 te Bolsward, scheepstimmerman, trouwde
18.5.1862 te Bolsward met:
W I G G E R T J E R E I N S P O L S T R A,
geboren in 1842 te Bolsward, dochter van Rein Jacobs Pol-
stra en Sjoukjen Murks Aukema.

Kinderen:

1075
6 N E E L T J E C O R N E L I S, geboren 30.3.1863 te Bolsward,
overleden 30.8.1864 te Sneek.
35
38 N E E L T J E C O R N E L I S, geboren 30.9.1864 te Sneek.
39
1076 W I J T Z E C O R N E L I S, geboren 14.9.1868 te Groningen.
39
1077 J A C O B C O R N E L I S, geboren 14.7.1877 te Makkum.
S J O U K J E C O R N E L I S, geboren 10.1.1881 te Makkum,
overleden aldaar op 24.1.1881.

IX. *1076* S I B L E W I J T Z E S N I J D A M,
geboren 17.3.1846 te Bolsward, schippersknecht, trouwde
op 20.11.1870 in Lemsterland met:
S U Z A N N A B O O N,
geboren in 1847 te Lemmer, dochter van Lips Boon en Piet
Johannes Tammes en hertrouwde 29.10.1904 te Sneek met:
S A A K J E N E E L K E S D E V R I E S,
geboren 18.6.1842 te Workum, gescheiden vrouw van Johan-
nes Bastra, dochter van Eelke Lieuwes de Vries en Froukjen
Martens de Ruiter.

Uit beide huwelijken werden geen kinderen gevonden.

KINDEREN VAN LUITZEN CORNELIS NIJDAM
 EN
 JETSKE LUITZENS NIJDAM

IX. 1001 CORNELIS LUITZENS NIJDAM,
 geboren 12.1.1836 te IJlst, overleden 31.7.1915 te Sneek,
 scheepstimmerman, trouwde 18.5.1862 te IJlst met:
 GOOITSCHESPEELMAN,
 geboren 3.9.1864 te Oppenhuizen, overleden 25.7.1997 te
 Sneek, dochter van IJpe Speelman en Reinskje Akkerman.

Kinderen:

- 1002 LUITZEN CORNELIS, geboren 14.6.1863 te IJlst, timmerman-
 aannemer, overleden 20.12.1946 te Sneek,
 trouwde 13.3.1887 te Sneek met AUKJE
 BLAUW, geboren 10.11.1863 te Sneek,
 overleden aldaar op 2.5.1929, dochter
 van Jentje Blauw en Antje Kappenburg.
- 41 JETSKE CORNELIS, geboren 1.10.1864 te IJlst,
 overleden 19.11.1945 te Sneek, trouwde
 I: 4.6.1893 te IJlst met DOUWE BOERSMA
 van Sneek en II: 9.12.1929 met PIETER
 REEN, aldaar.
- 42 IJPE CORNELIS, geboren 16.12.1868 te Sneek,
 trouwde ULBETJE BATSTRA (1876-1956),
 dochter van Klaas Yntes Batstra en
 Baukje Annes Rijpkema.
- 43 REINSKJE CORNELIS, geboren 30.4.1872 te Sneek,
 overleden 29.6.1872 aldaar.

1006 JELLE LUITZENS NIJDAM,
 geboren 18.9.1848 te IJlst, overleden te Woudsend in 1925,
 scheepstimmerman, trouwde 11.10.1874 te IJlst met:
 JOUKJE WIJBES CNOSSSEN,
 geboren 27.4.1852 te IJlst, overleden te Woudsend in 1928,
 dochter van Wijbe Johannes Cnossen, koemelker te IJlst en
 Sjieuwke Annes de Groot.

Kinderen:

1044 WIJBE JELLES, geboren 15.6.1875 te IJlst,
 overleden 18.3.1877 aldaar.

94.

1044 WIEBE JELLES, geboren 7.9.1877 te IJlst, gehuwd met JANNA KOOPMANS te Sloten (Fr.).

1046 LUIPZEN JELLES, geboren 7.10.1879 te IJlst, overleden 2.10.1951 te Woudsend, gehuwd met AUKJE POPKES PRUIKSMA, geboren 5.2.1880 te Woudsend, overleden 31.12.1936 aldaar, dochter van Popke Pruiksma en Jeltje van den Burg.

IEUWKE

1047 ~~SJOUWKE~~ JELLES, geboren 20.12.1882 te IJlst, getrouwd met G. WIERDA te Heeg.

1048 MAAIKE JELLES, geboren *21-8-1890* te IJlst, *+ 25.2.1968 te Sneek*, getrouwd met JOHANNES DE JONG te Heeg.

1049 JETSKE JELLES, geboren *10-9-1888* te IJlst, getrouwd met RINNERT DE VRIES, Woudsend.

Wort vervleegd te Sneek in 't graf vervleeghuis.

ZOON VAN S I J B E C O R N E L I S N I J D A M

EN

F O K J E N B O N N E S G R O E N V E L D

IX. *logi* C O R N E L I S S I J B E S N I J D A M, geboren 19.7.1847 te IJlst, overleden 16.3.1882 te Sneek, winkelier tot 1877, daarna sloopstimmerman, trouwde 30.7.1876 te Sneek met:

J A I K E N I J H O U T, geboren 20.2.1850 te Sneek, dochter van Jelle Berends Nijhout en Lukke Hendriks de Jong.

Kinderen:

1050 LUUTSKE CORNELIS, geboren 13.6.1877 te Sneek, overleden 19.11.1879 aldaar.

1051 SIJBE BONNE CORNELIS, geboren 12.12.1878 te Sneek, overleden 9.9.1879 aldaar.

1052 LUUTSKE CORNELIS, geboren 26.12.1880 te Sneek.

1053 FOKJE CORNELIS, geboren 8.2.1882 te Sneek.