

elfde jaargang

december 1959.

*VII*

# DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN  
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



**NIJDAMSTRA**

Orgaan der Nijdamstra-Stichting



OU- EN NIEUWJAAR

Zalig uiteinde en een goed begin.  
Dat zijn in de regel de laatste woorden in het oudejaar en de eersten in het nieuwe-jaar.

Ja, zegt ge misschien, dat is wel mooi gezegd, maar de smart blijft, de rouw blijft, de teleurstellingen, ze blijven.

Het is waar, maar het is ook niet minder waar, dat het licht van Kerstmis het donker doet opklaren.

Het bestuur van de  
NEDAMSTRA STICHTING

wenst alle neven en nichten een

GEZEGEND KERSTFEEST

en een

GELUKKIG 1960

toe.

KERSTFEEST IS ENKEL LICHT, KERSTFEEST IS LICHT VAN GOD.

Het Kerstfeest is het feest der overwinning van het licht op de duisternis, het feest der algemene vreugde.

Maar de boze machten, hoewel overwonnen, rusten niet. Zij blijven geroed staan de ziel der mensen te bespringen en als hun prooi met zich mee te voeren. Daarom moet het luiden der klokken hun schrik aanjagen en hen verdrijven.

Van oude tijden her is het gebruik geweest in de Kerstnacht driemaal de kerkklokken te luiden. Bij het luiden der klokken moesten de boze geesten vlieden, die ze anders in hun macht hadden, met rust laten. Maar wij, wat verwachten wij eigenlijk op het Kerstfeest? Het is een vroegdefeest bij uitnemendheid. Nooit is het hart der mensen zo ontvankelijk voor Gods algemene mensenliefde. Van Alfons V, koning van Napels, wordt vermeld, dat hij in de Kerstdagen de vijand niet wilde bestrijden en de Oostenrijkse veldheer Scanderberg wilde in die feestdagen niet, dat de Turken werden aangevallen. Uit de Frans-Duitse oorlog in 1870 wordt verhaald, dat op de Kerstavond een Frans soldaat met een witte vlag en ongewapend uit de loopgraven in de richting van het vijandelijk kamp voortschreed en toen het heerlijke lied: "Minnet Chrétien" (Kerstnacht) zong, welk gezang werd gevolgd door dat van een Duits soldaat, die "Stille nacht, Heilige nacht" liet horen, waarna beide zangers elkander de hand gaven en vervolgens ieder weer in zijn loopgraaf ging.

Maar wij, wat verwachten wij eigenlijk op het Kerstfeest? Iets dat zich bepaald tot onze magen, het traditionele kopje chocolade een kerstkransje, een goed sigaartje, enz. enz. of een sterk verlangen naar het zo bekende korstevangelie? Laat ons devoot het hoofd buigen in eerbiedig gebed, dan alleen leren we verstaan het Godswonder.

"Stille nacht, Heilige nacht". Zo treden we de stal binnen, waarin het grote wonder is voltrokken. De staldeur moet wij opengaan.

GROTE BLIJDSCHAP

"Vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal".

Dit is de boodschap, gebracht door engelen, onmiddellijk van God. Nog een paar dagen, dan is het kerstfeest. Zullen wij dan grote blijdschap gevoelen? Grote blijdschap om Gods genade over ons? Denk er om, het is God, die ons van grote blijdschap laat spreken.

Onze dagelijkse moeilijkheden, onze zorgen, mogen die blijdschap niet doven, ook niet temperen.

Zij mag ook niet veroorzaakt worden, doordat wij nu eens een paar dagen van vele baslommeringen af zijn en rusten kunnen. Neen, grote blijdschap, omdat geboren is Jezus, onze Zaligmaker. Deze blijdschap wordt gebracht aan herders en in hen aan ons. De aartsvaders, het waren herders.

David, hij was herder geweest. Jezus, Hij heeft Zich genoemd de Goede Herder.

Abraham - David - Christus, ziedaar Israël in zijn historische ontwikkeling.

"Al de volken " moeten in deze blijdschap delen. Nog een paar dagen, dan is het kerstfeest. Dan horen we er lezen het Kerstevangelie. Laten wij naar deze blijde boodschap luisteren, als niet door mensen, maar door Engelen, rechtstreeks van God gebracht. Dan vinden we in het Kind, liggende in de kribbe, het teken van Gods genade. Dan smaken we grote blijdschap.

"Stille nacht, Heilige nacht."

De Voorzitter.

- - - - -

### DECEMBER-OVERPEINZINGEN

De schrijver van dit artikel moest in de Sinterklaasweek optreden als St. Nicolaas voor de gezinnen van het bedrijf, waarin hij werkt.

In een auto ging het langs de gezinnen, waarvan de kinderen in grote spanning en met een kloppend hart de goede Heilige met zijn knecht Zwarte Piet, verwachten.

En Sinterklaas probeerde bij zijn korte bezoek vreugde te brengen in deze gezinnen en door een kleine verrassing blijdschap bij de kinderen. Zwarte Piet won de harten der kleinen, door met milde hand pepernoten te strooien. Maar ook de ouders en de kinderen deden hun best de Sint zo goed mogelijk te ontvangen. Soms was de kamer versierd met grote slingers van gekleurd papier.

Ook gebeurde het, dat vader of moeder plaats namen achter piano of orgel, zodat de kinderen onder begeleiding de bekende Sinterklaasversjes zongen. En wat aardig was het als zo'n kleine puk van 5 à 6 jaar een liedje zong met refreintjes, waarbij zij gracieus danste, of al een groter kind een gedicht deklameerde op de grote goedheid van de Sint.

En wat lief was het, als een kind na enige vergeefse pogingen, omdat zijn hartje tegen de keel klopte, door de indrukwekkende verschijning van de Sint er toch door de zachtmoedigheid van de goedheiligman in slaagde, het liedje helemaal uit te zingen. Ja, vooral de kleintjes, die zo vol ontzag, zo argeloos en zo gelovig tegenover de Sint stonden, wat waren ze lief. Voor de Sint en zijn knecht was het een grote voldoening een stukje blijdschap te mogen brengen in deze gezinnen, een blijdschap, die de harten verwarmt en waar nog lang over gesproken zal worden.

En nu staan wij voor de viering van de Kerstdagen. De Kerstdagen, die een boodschap brengen van een hoger orde dan het t. Nicolaasfeest. Immers de Kerstdagen staan in het teken van de hemelse Engelenzang: "Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen." En van de boodschap, die het Kindeke in de kribbe brengt aan de ganse mensheid: de boodschap van de Liefde. De kerken houden hun Kerstprediking. De kinderen der zondagscholen hebben hun kerstboom en kerstverhalen. In de gezinnen wordt de kamer versierd met hulst en sparregroen; er prijkt een kerstboom en de kaarsen worden ontstoken. En allen zitten aan een feestlijk versierde kersttafel. Er wordt feest gevierd. En dat is goed, als er achter dit feest maar bewust de Kerstboodschap wordt beseft en beleefd. Maar is het niet zo, dat, als het goede genoten is van de kersttafel, de kaarsen zijn opgebrand, het sparregroen en de hulst zijn opgeruimd, ook de Boodschap is vergeten? En dan wordt er weer verder geleefd, alsof er nimmer een Kerstnacht is geweest.

Moge men toch leren beseffen, dat de blijdschap en de liefde, waarvan het St. Nicolaasfeest en het Kerstfeest getuigen, ons allen gelukkig kunnen maken. Zonder die twee wordt het leven dor en zinloos. Dit begint haast op een preek te gelijken en dat is echt mijn bedoeling niet. Wel wil ik nog trachten een antwoord op de vraag te geven, of deze decemberfeesten ook betekenis hebben voor onze Nijdamstra-stichting. Zeker wel, dunkt mij.. Wij allen, leden van de grote Nijdamstra-familie, zijn ontsproten uit één boerengezin, dat honderden jaren geleden woonden ergens in het waterland tussen Irnsum en Grouw. En het leven van ons aller stamouders zal bij ontzaglijk veel verschil toch ook veel gelijkenis hebben vertoond met het onze. Dat oergezin heeft gewerkt en gezwoegd voor zijn dagelijks brood, heeft de vroege beleefd van de vruchten van zijn arbeid, heeft geleden onder ramspoeden, maar ook zijn blijdschap gekend over het geboren worden en opgroeien van zijn kinderen.

Het heeft gerond over het afsterven van dierbaren, is misschien vaak door twijfel verscheurd, maar heeft ook gebeden en geloofd. En door de eeuwen heen is dit gezin uitgegroeid tot tientallen en tientallen families, die uitzwermden over Friesland, over Nederland, ja over heel de wereld. In onze tijd is er genealogisch een band gelegd om al deze Nijdamstra's en een familievereniging ontstaan: de Nijdamstra-stichting. Deze stichting wil echter voor de Nijdamstra's iets meer betekenen dan alleen een genealogisch verband. Daarvoor heeft zij haar orgaan: de Tynge, hetwelk het klankbord moet worden van alle Nijdamstra's. Daarin moet tot uiting komen de genegenheid, die men voor elkaar gevoelt, daarin kunnen zij hun blijdschap over geboorten, het slagen voor examens, prestaties op maatschappelijk gebied tot uitdrukking brengen en daarin alle leden van de Nijdamstra-familie laten delen. Ook moeten de familieleden weten, dat er medeleven is, wanneer er in de familie rouw is over het overlijden van een nabestaande. En dan zijn er de familiedagen, waaraan wij allen zoveel mogelijk moeten deelnemen om gezamenlijk een blijde dag te hebben en de band van onderlinge genegenheid te versterken. Ons ideaal moet zijn: iets voor elkaar te betekenen, iets voor elkaar te willen zijn. Dan zullen we ook in onze Nijdamstrastichting iets beleven van de boodschap van het St. Nicolaasfeest en Kerstfeest.

A. Vleer.

-.-.-.-.-

### KERSTFEEST 1959

Kerstfeest is het Christusfeest, de herinnering aan Jezus' geboorte. We zullen er maar niet over gaan twisten of die datum van 25 december nu wel de juiste is.

Het is bekend, dat daar wel eensgegronde bezwaren tegen ingebracht zijn.

Zo heel veel doet het er niet toe. In elk geval wordt het feest sinds het jaar 354 op 25 december gevierd naar de vaststelling door Liberius. Er is dus reeds een eeuwen-oude traditie rondom deze datum gegroeid. Liberius was paus in de jaren 352-366. Door de R.K. kerk is hij heilig verklaard.

Veel belangrijker dan de datum is de betekenis, welke wij aan het Kerstfeest hechten. Al is dit feest nu wel algemeen gekerstend, toch zijn er nog belangrijke daden, welke ons terug-

voeren naar het oude Germaanse Winterfeest Joel. Dit feest hield verband met de verering der doden en met de bevordering der vruchtbaarheid.

Zoals in meer gevallen, werden ook bij het kerstfeest bepaalde heidense gebruiken in stand gehouden, omdat het Christendom meer algemeen was aanvaard. Zelfs de zo algemeen ingeburgerde kerstboom is nog van heidense afkomst.

Nu moet u hieruit niet lezen, dat dit het begin is van een requisitoir tegen de kerstboom. Allerminst. Fisueel, zoals de moderne mens zich openbaart, is deze boom nog niet zo'n slecht hulpmiddel. Mits de concentratie op het eigenlijke kerstgebeuren niet ontbreke.

U aan dit laatste hapert het zeer beslist, wanneer we in de winkels der grote steden de kerstbomen zich aaneen zien rijen. Via de kerstboom wordt aldus de kerkgeschiedenis besmeurd en gemaakt tot een medium in de moderne reclame. Dit nu is erger dan heidens.

Want hoezeer we erkennen, dat er verbindingen bestaan tussen kerstgebruiken en het oude joel-feest, niet vergeten mag worden, dat het feest zelf principieel gewijzigd is.

Het zwevende bijgeloof, waar het joelfeest zijn betekenis aan ontleende, is vervangen door de concrete werkelijkheid van het kerstfeest. Reeds de naam zegt dit. Het woord Kerstfeest is letterlijk Christusfeest. U vindt dit terug in andere begrippen. Wanneer een volk voor het Christendom wordt gewonnen, dan spreken wij van een gekerstend volk. Hier hebt u dus diezelfde klankverbinding.

Maar als dit zo is, dan volgt hieruit, dat het ook een dwaasheid is om Kerstfeest te vieren zonder Christus. Even dwaas zou het zij om een verjaardag te vieren, zonder dat er een jarige is. Kerstfeest kan dus nooit een feest van huiselijke gezelligheid zijn, zonder meer. Wie kerstfeest viert, komt onherroepelijk in aanraking met Christus.

We mogen ook geen zijweg in slaan. Zo in de geest van: "Vrede op aarde" en dan hoofdschuddend zeggen: "Er is overal oorlog en strijd." Hoe droevig dit feit ook is en hoezeer het onze plicht is om daartegen naar ons vermogen te strijden, het Kerstfeest, het Christusfeest wordt er niet door aangetast. Christus zelf heeft het zeer goed geweten, dat Zijn verschijning zelf reeds strijd zou brengen. Hij heeft dit ook uitgesproken. En toch is het Kerstfeest, het Christusfeest in zijn diepste betekenis een vredesfeest. Het is het feest van de vredesmogelijkheid tussen de mens en God.

Alleen in die relatie kunnen we verstaan, hoe het feest van de geboorte te Bethlehem uitliep op het drama aan het kruis op Golgotha, maar Zijn overwinning vond in de opstanding van Pasen en de uitdeling van Pinksteren.

Ik wens u een gezegend Kerstfeest.

Alkmaar

H. Nijdam L.zn.

Van neef Wienia, thans wonende te Lemmer, bestuurslid van onze stichting, ontving ik het relaas van de sledetocht van Lemmer naar Urk in het jaar 1929.

Ik meende, u lezer van het familieblad, dit niet te mogen onthouden.

In het familieboek hopen wij het t.z.t. beknopt weer te geven.

Red.

VERSLAG van de in 1929 ondernomen ZUIDERZEETOCHT met drie arresleden vanaf Lemmer naar Urk door enige boeren, wonnende in Eesterga en Follega.

Op 1 maart negentienhonderd negenenvijftig is het dertig jaar geleden, dat vanaf de Lemmer over een zeer sterke ijsvlakte van de toen nog voor de Noordzee openliggende Zuiderzee, thans het Flevomeer, een groep van enige ingezetenen, zich waagde aan een tocht daarover, naar het eiland Urk, over een afstand van ongeveer zes en twintig kilometer.

Gedurende de laatste week van februari 1929 hadden wij een strenge winterperiode met 10-20° vorst en een stormwind uit noord-oost en oost, waardoor een dikke ijslaag alle wateren van Friesland en noord-Nederland dekte.

Het was dan op 27 februari, dat een jonge boer vanuit Follega zich in Lemmer bewoog en zich met enige vissers in gesprek gaf aangaande de dikte en wel de uitgestrektheid van deze enorme ijsvlakte voor de Lemmer, ook al mede met de gevoelens dat eens in het laatst der 19e eeuw ± 1890, zijn voorouders, of wel grootvader Albert Engeles Klijsma met nog meerdere namen als de heren J. Pen, L. Hoogkamp, H. Oosten, P.v. Veen, enz., met twee arresleden van Lemmer naar Urk zijn geweest, alhoe-



wel toen niet buiten gevaar voor zijn eigen behoud. Vandaar, dat genoemde Winia zich ook met een paar loodsen van de scheepvaart van de Zuiderzee onderhield, aangaande stromingen en open gedeelten (wakken, enz.). Deze mannen waren erg terughoudend in hun beweringen, maar bij een vraag, als ze genegen waren bij een tocht, gesteld op 1 maart 1929, met arresleden en paarden als loods te dienen, antwoorden ze bevestigend, zodat daarop werd doorgewerkt.

Het was nog een hele voorbereiding: eerst de paarden laten scherpen bij de smid en verder alles regelen om de volgende morgen 1 maart om  $\pm$  8 uur van Lemmer te vertrekken.

Bij zijn aankomst in Follega kreeg genoemde Wienia al spoedig bijval van zijn broer en zijn vader met toevoeging van twee hulpen.

Zo was dan afgesproken en op de eerste maart 1929 waren wij dan al vroeg op ons bedrijf aan het werk om eerst het nodige in de stal te verrichten en zodoende vroeg op de rit te wezen. Wij waren dan ook al om 8 uur met twee arresleden op de Lemsterrien naar de zee, waar zich toen nog een derde arreslee bijvoegde, zodat wij ons met drie arresleden met paarden bespannen op reis begaven.

Al spoedig waren wij in de Lemmer, waar wij bij de houtzaagmolen over de zeedijk gingen en alles weer opstelden voor de reis. Na enig wachten voegden de loodsen zich bij ons en werden wij uitgeleid door de havenmeester R. Kool.

Wij konden toen al meer passagiers krijgen dan ons lief was. De heer Kool zei, voor ons naar Urk te telefoneren, dat wij goed half negen van de Lemmer waren vertrokken.

Een slede met de bemanning: Meine P. Wienia, 36 jaar te Eesterga,  
Louw Sinnema, 24 jaar te Eesterga.

Een slede met de bemanning: Pieter Wienia, 64 jaar, van Follega,  
Albert P. Wienia, Follega, 40 jaar; Harrit P. Wienia, 21  
jaar en Jellé P. Wienia, 29 jaar van Follega.

Een slede met de bemanning: Hantje v.d. Meer, 23 jaar, Eesterga;  
Foeke Dijkstra, 35 jaar, Eesterga; Cornelis Oosterdijk,  
25 jaar Eesterga en H. Visser, 34 jaar, Lemmer.

De loodsen: Roelof Rippen, 33 jaar en Gerrit Duiker, 52 jaar  
van Lemmer en verder Harm v.d. Wolf, 28 jaar, Rienk  
Huitema, 23 jaar en Hieme Bosma van Lemmer.

wordt vervolgd.

HARM NIJDAM

en

GEELTJE H. DINKLA

geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op zaterdag 14 nov. a.s., des voormiddags om 11.30 te Zuidlaren.

Eeldê, Waakkêrweg. 4,  
Zuidlaren, Stationsweg 15  
november 1959.

Receptie van 3-5 uur, Stationsweg 15, Zuidlaren.

JAN NIJDAM

en

WILHELMINA OTTENS

geven mede namens wederzijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 13 nov. a.s. om 14.30 uur te Vries.

Tinaarlo, Dorpstraat 8,  
Ide, Duinstraat 20.  
November 1959.

Receptie van 4-6 uur  
in café Nijdam te Tinaarlo, Dorpstraat 8.

PIETER WINIA

en

FOKELTJE TWIJNSTRA

jowe jim, mei út namme fan  
har âlden tyngje,  
dat hja fan doel binne  
to trouen tongersdei 22 oktober 1959 de neimideis  
1.30 ûre op it gritenijhûs fan  
Wymbritseradiel to Snits en  
dit sil ynseinige wurde 2.15  
ûre yn 'e Ned. Herf. Tsjerke  
to Offenwier troch de rju  
earwearde hear ds. D. J. Froentjes.

Nijegea (H.O.) 82

Offenwier 42

Oktober 1959

Takomstich wenplak: Nijegea  
(H.O.) 18

### Inwoner van Twin Bridges overlijdt

De kerkdienst bij het overlijden van Andrew. Nijdam, zeer bekend gemeentebestuurder en gedurende vele jaren verbonden aan de bijenhouderij, zal worden gehouden op vrijdag om 2 uur in de Church of the Valley, alhier.

De begrafenis zal waarschijnlijk plaats hebben op het Sheridan Kerkhof.

De heer Nijdam stierf plotseling dinsdagmiddag in zijn honingmakerij, waar het lichaam werd ontdekt door vrienden.

Charles Raper, lijkschouwer, schreef de dood toe aan natuurlijke oorzaken. Men wist dat de heer Nijdam een hartkwaal had. Het lijk bevindt zich in de Raper Funeral Home.

### Geboren in Nederland.

De heer Nijdam werd geboren in Groningen, Nederland, zoon van Andries en Hiltje Nijdam.

Hij was 23 jaar, toen hij naar Montana kwam om aan de wegen te werken in en bij Manhattan. Hij verhuisde naar de Ruby Valley in 1939 en daarna volgde de bijenhouderij en honinghandel. Hij en Lorean Love trouwden op 31 mei 1942. Hij was burger der Ver. Staten geworden, zeven jaren tevoren.

Hij was lid van de Rotary Club, Parent Teacher Bond en van de Methodisten kerk, waarvoor hij dienst deed als inspecteur van de zondagsschool.

Hij had vele vrienden in de gehele streek.

### Verscheidene bloedverwanten.

Tot de overlevenden behoren zijn vrouw en drie zoons, Donald, Chris en Andrew.

Een andere zoon overleed reeds voor hem. Er zijn ook een broer Harm in Manhattan; zwager en zuster, de heer en mevrouw Martinus Postma van Nederland, die hier de vorige zomer op bezoek waren; neven en nichten, de heer en mevrouw Leonard Dijk van Manhattan, de heer en mevrouw Ed. Chenkovich van East Helena en de heer en mevrouw Andrew Nijdam van Bazeman en een aantal bloedverwanten in Nederland.

BEDELARIJ IN VROEGER TIJD (VERVOLG)

Sommige bedelaars en bedelaressen zijn zo vermaard geweest, dat hun naam of liever hun bijnaam, staat opgetekend in de geschiedenisboeken.

Mag ik een paar noemen?

"De Japannezen", "Kukeleku", "Malle Betje", "Had je me maar". Weet u nog van het gemeenteraadslid "Had je me maar", wiens verkiezing in de hoofdstad gewis niet tot eer strekt.

Dan wil ik nog een paar noemen uit de 15e eeuw.

"Hout-wat-einde-geeft-wat-en Lys-met-de-lappen."

De eerst is herhaaldelijk door het gerecht van Amsterdam tot de geselstraf veroordeeld en ook eens gestraft met opsluiting in een ton, terwijl ieder, die hem daaruit zou willen verlossen, tot dezelfde straf zou worden veroordeeld.

In Amsterdam, en ook wel in andere steden, werd van Kerst-tijd tot Pasen door de armmeester uitdeling gehouden van brood, kaas, boter en turf.

Onder de bedelden waren "straatdwalers", slampampers, slons-moers, sluyp-hoeren en dronken snollen.

Dikwijls verkochten zij het uitgedeelde voor brandewijn.

Schrijvers en schilders van naam hebben zich niet te hoog geacht, befaamde straatslijpers door hun kunst te vereeuwigen.

De auteur Coster vermeldt, dat in de 17e eeuw elke dag hele troepen mannelijke en vrouwelijke vagebonden langs de Nieuwe-dijk te Amsterdam binnen kwamen, soms met een mand vol naakte kindertjes op de rug om die aan de bedelaressen te verhuren.

De straffen waren niet mals.

Velen werden de oren afgesneden.

Hoewel de beul de oren had afgesneden gingen ze toch door met bedelen.

Bij bedelaressen viel dat verlies van de oren niet zo op als bij de bedelaars, omdat ze een muts op het hoofd hadden.

Als de wijven aan het kijken waren en elkaar allerlei verwijten deden, dan gebeurde het soms, dat ze haar muts aftrokken om aan te tonen, dat ze zich niets hadden te verwijten, want dat ze haar oren nog hadden

VOOR ALLEN = DOOR ALLEN

Wie zijn voorgeslacht niet eert,  
Is zijn eigen naam niet weert!

Deze Nijdamstra-Tynge is het laatste nummer van de elfde jaargang. Een gebeurtenis om ons allen over te verheugen, maar tevens het oogenblik voor bezinning en heroriëntatie. Bezinning over hetgeen achter ons ligt, heroriëntatie over datgene dat voor de toekomst van belang kan zijn. Laten wij ons nu eens beginnen in alle publiciteit, die reeds zijn verschenen, aan onze geest voorbij laten trekken. Natuurlijk is het niet nodig een orgaan samen te stellen, dat iedere lezer voor 100% bevredigt. De Nederlandse sprekwwoorden getuigen hiervan: "Over smaak valt niet te twisten" en "zoveel hoofden, zoveel zinnen", die aantonen, dat wat de één lezenswaard vindt, bij de ander niet de minste belangstelling opwekt. Houdt er evenwel rekening mede, dat de Nijdamstra-Tynge uw blad is en niet, om het heel scherp te zeggen, een particuliere liefhebberij van de Redactie. Hebt u hierover wel eens nagedacht? Vanzelfsprekend is het niet iedereen gegeven een schrijver van stukjes te zijn, waaruit volgt, dat het aantal lezers niet zo groot is, wat ons met artikelen om het een of ander kan verblijden, maar er is nog een heel grote rest:..Hebben zij zich wel een bezonnen over de vraag: "Ik zou zo graag eens wat willen vernemen over dit of dat onderwerp", of "ik weet wel een interessant gegeven, waarover een aardig verhaaltje te schrijven is, maar het lukt mij niet het zelf te doen". Doe het dan toch naar in uw eigen woorden. Indien nodig, zullen wij trachten er goed Nederlands van te maken, waardoor ik als het ware vanzelf oeland aan het tweede genoemde punt: "Heroriëntatie met het oog op de toekomst. We willen met uw hulp alle krachten blijven inspannen om ons blad op peil te houden en zo nodig te verbeteren. Mogen wij uw kritiek en uw suggesties vernemen? We hebben er steeds een open oor voor. Weet u enkele voorbeelden? Een "burgerlijke stand" van geboorten, verloving, huwelijken, enz. We gaven zoveel mogelijk berichten hieromtrent over, maar volledig waren we geenszins. Ook over hobbies van enige lezers hebben we het gedaan- aquaria-huisvlijt-handschriftkunde-sterrenkunde, etc. Vakantie-herinneringen, anecdotes, techniek, reisverhalen om maar enkele te noemen. Misschien heeft u zelf punten waarop de redactie haar krachten kan beproeven. Door uw medewerking zal uw Tynge beslist nog interessanter worden. Schrijft direct uw antwoord. Thans rekenen wij op u. Mogelijk heeft u gedurende de kerstdagen even de gelegenheid naar de pen te grijpen.

C. v.d. Schoot.

PUZZLE

Onze voorzitter verzocht mij voor het kerstnummer een puzzle samen te stellen. Vanwege de spiegelgladde wegen, kon ik niet op reis gaan, zodat ik nu mooi de gelegenheid heb aan zijn vriendelijk verzoek te voldoen. Hier volgt dan een invulraadsel van achttien woorden van negen letters, waarin u woorden dient in te vullen van de navolgende betekenis:

- .. x .. x ... druk.
- .. x .. x ... handel in vee.
- .. x .. x ... beschimpen.
- .. x .. x ... legaat.
- .. x .. x ... tegenstelling.
- .. x .. x ... gezegde (taalkunde)
- .. x .. x ... lyrisch gedicht.
- .. x .. x ... harde windvlaag.
- .. x .. x ... kapittel.
- .. x .. x ... bezinsel van een bekende drank.
- .. x .. x ... behartiging der armen.
- .. x .. x ... onderdeel van een fiets.
- .. x .. x ... nietsdoender.
- .. x .. x ... schriftelijke aanwijzing v.e. militaire tocht.
- .. x .. x ... de koers van het geld.
- .. x .. x ... overdreven zucht naar lectuur.
- .. x .. x ... gedurende lange tijd onvoldoende gevoed.
- .. x .. x ... concurreren.

Bij de juiste invulling kunt u op de 3e rij van boven naar beneden en op de 6e rij van beneden naar boven een aanmoediging lezen, welke op al onze leden van toepassing is. Bij het inzien van uw oplossing niet alleen de gevonden aanmoediging vermelden, maar ook de 18 gevraagde woorden. De boekenprijzen zijn:

1. Een boek ter waarde van ca. f.10.--
2. Een boek ter waarde van ca. f.7.50.
3. Een boek ter waarde van ca. f.5.--

Deze prijzen lijken mij toch we de moeite waarde om een poging te wagen er één in de wacht te slepen.

Oplossingen uiterlijk 1 januari 1960 in gesloten envelop te richten aan C. v.d. Schoot A.zn.

Leeuwarderweg 63 te Sneek.

Veel succes!

De penningmeester.

HET BIJVOEGELIJKE NAAMWOORD.

Op school heb ik vroeger geleerd, en nu leer ik het weer anders, wat een bijvoegelijk naamwoord is.

"Kijk", zei onze meester dan, "een bijvoegelijk naamwoord zegt ons iets van het woord dat er achter staat.

Het bijvoegelijk naamwoord is dus bijgevoegd bij het volgende woord, vandaar de naam bijvoegelijk naamwoord".

Als ik zeg: "Dat is een flinke man", dan is "flinke" het bijvoegelijk naamwoord.

Had ik gezegd: "Dat is een man", dan hadden jullie niet geweten wat voor man het was.

Mijn namen van deze uiteenzetting met gepaste eerbied kennis en gingen over tot de orde van de dag.

Aan het bijvoegelijk naamwoord moest ik denken, toen ik schreef NIJDAMSTRA-STICHTING.

Nijdamstra het bijvoegelijk naamwoord.

Nijdamstra zegt ons dus, wat voor stichting het is.

Het is de stichting van de Nijdamstra's, dus van u.

Dat zegt veel, dat moet u tenminste veel zeggen.

Het doel van de stichting behoeft ik u niet nader uiteen te zetten.

Uw stichting, waarop u trots moet zijn, waarvoor u op pad moet gaan om een nieuw lid te winnen.

Toen wij kinderen waren, lieten we meester in de kou staan met zijn bijvoegelijk naamwoord en gingen over tot de orde van de dag, dat bestond uit knikkoren, vliegeren, vechten.

Ja, ook uit het laatste.

Als we dan 's avonds thuis kwamen, met een winkelhaak in onze kleren, bleven de klappen niet uit en wij hadden van (voor) vader een bijvoegelijk naamwoord geleerd.

Glukkig Nijdamstra's, zo behoeven wij niet te vechten om een nieuw lid te winnen.

Wie bij familie aanklopt, heeft succes!

Geen straf, maar voldoening is uw prijs!

De voorzitter.

BESTUUR NIJDAMSTRA - STICHTING

Voorzitter: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden,  
tel 05100 - 22167.

Secretaresse: M.H. Nijdam-Nijholt, Robert Kochstraat  
21, Leeuwarden.

Penningmeester: C. van der Schoot Azn. Leeuwarderweg 63,  
Sneek, tel. 05150 - 3028.

LEDEN:

P. Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum.

H. Nijdam-Smit, Paterswoldseweg 132b, Groningen.

M.P. Wienia, Nieuwedijk 75, Lemmer.

A. Vleer, H. Sytstrastraat 18, Sneek

=====

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAM-  
STRA. STICHTING, SNEEK.

FAMILIEBLAD: "De Nijdamstra-Tynges"

REDAKTEUR: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: H. J. Kaptein, 2e Beukelaan 6, Apeldoorn.

---